



Nieuwsblad

Stichting Draagt Elkanders Lasten



Informatieavond

D.V. 5 juli 2023

Dit Nieuwsblad is een uitgave van
Stichting Draagt Elkanders Lasten

Kamer van Koophandel:

Ingeschreven onder nummer 24446913

Voorzitter en contactpersoon:

Wim Klippel
Kamerlingh Onnesstraat 82
2984 ED Ridderkerk
Tel. 0180-424793

Secretaris:

Roelie Gouweloos
Eikendreef 81
2982 CJ Ridderkerk
Tel. 0180-412698

Penningmeester:

Arie Velthuisen
Houtzaagmolen 7
2986 GD Ridderkerk
Tel. 0180-423986
Voor legaten verzoeken wij u contact op
te nemen met de penningmeester

Gezinssponsoring:

Rianne Klippel
Molendijk 42
4671 BR Dinteloord
Tel. 0167-521900

Breigroep:

Joke van der Weiden
van Eesterensingel 16
2951 CK Alblasserdam
Tel. 078-6914619

Kleding inzamelen:

Iedere maandagavond (behalve 2e
feestdagen en de maanden juli en augustus)
19.00 – 19.30 uur
Lagendijk 78 te Ridderkerk
Bijdrage: € 1,- per zak

Contactpersoon goedereninzameling:

Roelie Gouweloos
Eikendreef 81
2982 CJ Ridderkerk
Tel. 0180-412698

Website:

www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl

Giften, sponsorgelden e.d.
ING banknummer
NL30 INGB 0670 4710 46 t.n.v.
Stichting Draagt Elkanders Lasten
te Ridderkerk

Onze stichting heeft de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar bij
de belastingdienst.

Meditatie



En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen: en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal opendoen.

Jesaja 22 : 22

...en hij zal opendoen en niemand zal sluiten...

In dit gedeelte van Jesaja 22 gaat het over de bedreiging van Sebna en de verhoging van Eljakim.

Sebna wordt afgezet. Hij is de schatmeester van het huis van David. Hoogstwaarschijnlijk maakt hij daar misbruik van. De Heere ziet wat we doen in het verborgene en Hij zal het in het openbaar vergelden. Alles wat niet recht en zuiver is, zal op Gods tijd rechtvaardige vergelding ontvangen. In plaats van Sebna wordt Eljakim benoemd. Hij is een type van de Heere Jezus.

De profeet Jesaja zegt van Eljakim wat de Heere Jezus in Openbaring 3 zegt over Zichzelf: "Hij zal opendoen en niemand zal sluiten." Hij heeft de sleutels van de eeuwige duisternis en van de dood. Hij doet de hel voor ons op slot, zodra u gelooft in Hem, en opent de hemel. We krijgen toegang tot al de schatten van het Koninkrijk der hemelen. Maar als Hij sluit, zal ook niemand de hemel voor ons opendoen. Zegt u het na: "Wereldling, ik heb een schat, 'k ben met rijkdom overladen, die geen wereldling bevat"?

Foto voorpagina: Sebastian en Diana Mariniuc

Van de voorzitter

Wim Klippel



U heeft nu het eerste nummer van de **25^{ste} jaargang** in handen van Nieuwsblad van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk. Werd 25 jaar geleden gestart met het nieuws op een A4'tje, inmiddels kunnen we wel stellen dat u een magazine in handen hebt die iedere keer meer dan 20 pagina's telt. Degene die het digitaal lezen, hebben een kleurrijk blad, maar degene die de papieren versie in handen hebben zien dat hij nog altijd zwart/wit is. Eén van de dingen waar we als stichting aan te herkennen zijn. Andere stichtingen laten hun bladen veelal in kleur verschijnen, maar onze keus is om het eenvoudig te houden.

Sinds het vorige nummer in december 2022 is er weer van alles gepasseerd. Er werd weer een werkbezoek gebracht aan Roemenië en Moldavië. Er waren op het thuisfront activiteiten om het voortbestaan van de stichting te continueren. Er waren gesprekken, vergaderingen en besluiten. Van deze dingen kunt u verder in dit blad lezen. Het is voor ons als bestuur een geruststelling dat we een samenwerkingspartner hebben gevonden, die het werk wil voortzetten voor onze partners in Roemenië en Moldavië en daarmee voor de medemens waar we al die jaren op betrokken zijn geweest en nog zijn. We zijn hier heel dankbaar voor.

U kunt ook weer lezen van allerlei activiteiten om het werk door te kunnen laten gaan. Zo was er weer de traditionele informatieavond, een hulptransport, tompoucenverkoop op koningsdag, een mini fair met verkoop van voorjaarsplanten en het werk van alle superactieve breigroepen.

We hopen dat u ons werk nu en in de toekomst onverminderd wilt blijven steunen, zoals u dat al die jaren ook hebt gedaan. Naast onze dank aan God voor alles wat we mogen en kunnen doen, ook u heel hartelijk dank voor alle hulp die u op welke manier ook biedt.

Van de breigroepen

Deze keer de activiteitenclub in mijn flat. Elke laatste donderdag van de maand komen diverse bewoners en vriendinnen naar ons zaaltje in de flat. Daar wordt gebreid, gehaakt en een spelletje gedaan. De meeste zijn aan het handwerken. Ze maken dekens, sjaals en omslagdoeken voor de mensen in Roemenië. We zijn blij met hen. Ook de andere groepen zitten niet stil. Er is weer veel gehandwerkt. De mensen die thuis werken, zijn nog steeds blij dat ze dit kunnen doen voor de arme mensen. Zij zouden dit niet willen missen. Dat hoor ik steeds, dus gewoon lekker doorgaan met z'n allen.

Hartelijk bedankt namens alle mensen in Roemenië en ook Moldavië die onze hulp zo hard nodig hebben.

Joke van der Weiden



Als een deurdicht gaat, zet God een raam open

Tekst: Wim Klippel, voorzitter

Tijdens de informatieavond in juni jl. in Riederborgh heb ik mijn vertrek als bestuurslid/voorzitter van de stichting aangekondigd.

“Omdat er geen opvolger als voorzitter beschikbaar is en ook andere bestuursleden op termijn zullen aftreden, gaan we ons beraden op de toekomst van de stichting. Mogelijk gaan we onze werkzaamheden overdragen aan andere stichtingen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat SDEL over enkele jaren tot een einde komt”, kon u lezen in het vorige Nieuwsblad.

Toen we deze boodschap bij Sebastian Mariniuc, directeur van Pentru Tine in het Roemeense Botosani, gingen brengen, reageerde hij vol vertrouwen met de boven dit artikel staande woorden: “Als een deur dichtgaat, zal God een raam openzetten”. We gingen een boodschap brengen die voor hem hard zou aankomen, dachten wij, omdat we de enige stichting zijn die hem maandelijks een vast inkomen geeft. Maar beschamend voor ons hoe hij reageerde met deze woorden, in het vaste geloof dat God zal voorzien.

Deze uitspraak is geen Bijbeltekst, maar het verwijst wel naar de zondvloed. Noach sloot de deur van de ark en na vele dagen ging het venster van de ark open om eerst een raaf en later de duif uit te laten vliegen. Hierin mogen we Gods trouw zien. Omdat Hij gedachtig was aan Noach en al het gedierte, liet Hij de regen stoppen en werd de aarde weer droog.

Thuisgekomen zijn we als bestuur met elkaar in gebed en discussie gegaan hoe we verder zouden kunnen gaan, zodat de inkomsten voor Sebastian door zouden kunnen gaan en daarmee de hulp aan zoveel Roemeense en Moldavische armen. De optie om de stichting te stoppen was eigenlijk geen optie meer. Maar wat dan? We kwamen tot de conclusie dat we moesten proberen een andere stichting te vinden die bereid zou zijn om bepaalde projecten van ons over te nemen en door te laten gaan, zodat de hulp aan onze sponsegezinnen en sponsorkinderen door zal kunnen gaan. Er werden wat namen van stichtingen genoemd, dichtbij en verder weg. Waarom zouden we het ver zoeken als er dichtbij een stichting is die op een vergelijkbare manier werkt als Draagt Elkanders Lasten.

Er werd contact gelegd met de eveneens in Ridderkerk gevestigde stichting Tabitha. Na een kort gesprek tus-

sen beide voorzitters bleek de bereidheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over verwachtingen van beide kanten. In januari vond een eerste overleg

plaats tussen delegaties van beide besturen. Samengevat kunnen we zeggen dat dit eerste gesprek al heel constructief was. Het bleek dat de manier van werken van beide organisaties eigenlijk hetzelfde doel had, maar op verschillende locaties in verschillende landen. Tabitha is werkzaam in West-Roemenië en Zuidwest-Oekraïne en Draagt Elkanders Lasten in Noordoost-Roemenië en Moldavië. De manier van fondswerving en hulpverlening heeft alleen maar raakvlakken. Bovendien was er een ‘goede klik’. Aan het eind van deze eerste verkenning werd een afspraak gemaakt om met de beide voltallige besturen kennis met elkaar te maken. Dit gebeurde half maart en was wederom een positieve ervaring voor allen.

De eerste afspraken hoe we tot een volledige fusie van beide stichtingen zouden komen per 31 december 2024 werden al gemaakt. Dit jaar, 2023, zal vooral worden gebruikt om de achterban van beiden en de Roemeense/Moldavische partners van Draagt Elkanders Lasten te informeren. Ieder blijft nog zijn eigen dingen doen, maar volgend jaar, 2024, zullen activiteiten gezamenlijk gaan gebeuren. Van de huidige bestuursleden van Draagt Elkanders Lasten zullen er 3 worden toegevoegd aan het bestuur van Tabitha, terwijl de overigen hun bestuursfunctie neerleggen en wellicht hand-enspandiensten blijven verlenen als vrijwilligers. Ervan uitgaande dat deze plannen doorgang zullen vinden, betekent het voor de achterban van Stichting Draagt Elkanders Lasten dat er nauwelijks iets zal veranderen, met uitzondering van de bestuurssamenstelling. Sponsorprojecten, activiteiten, Nieuwsblad enz. zullen doorgaan zoals u gewend bent.

Als bestuur van Draagt Elkanders lasten zijn we God dankbaar dat het venster open is gegaan voor ons, maar vooral ook voor onze Roemeense en Moldavische partners en dat de hulp gecontinueerd kan worden.



“SOLI DEO GLORIA, GOD ALLEEN DE EER”

Brood voor oorlogsgebied in Oekraïne



Tekst: Wim Klippel, voorzitter

Stichting Tabitha en Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk starten een intensieve samenwerking en gaan gezamenlijk geld inzamelen om hulp te bieden in het oorlogsgebied in Oekraïne. Met name in de plaatsen Charkov, Sloviansk, Mikolaiv en Cherson, allen gelegen in het oostelijk deel van Oekraïne. Door een Roemeense partner, de stichting Maranatha, door wie vele transporten met hulpgoederen ten bate van de slachtoffers van de oorlog zijn verzorgd, zijn 8 ovens om brood te bakken geleverd in de genoemde steden. Het is de bedoeling ter plaatse brood te gaan bakken en niet meer, zoals voorheen gebeurde, in Roemenië en dat naar Oekraïne te vervoeren. Elke dag worden duizenden broden gebakken. Het is een grote vooruitgang om ter plaatse vers brood te maken. Daarbij zijn ook veel lokale vrouwen betrokken en veel mensen krijgen iedere dag een brood.

Maar..... er is voortdurend meel, olie, water en suiker nodig om dit te realiseren. Om te kunnen blijven voorzien in deze basisbehoefte is ook continuïteit noodzakelijk. Omdat de elektriciteitsvoorziening in de steden alles behalve stabiel is, zijn er ook een viertal grote generatoren nodig. Kortom, een project dat dagelijks veel kost.

Maar er zijn inmiddels nieuwe tragische ontwikkelingen. De Kachovka-dam in de Dnjepr is doorgebroken waardoor de toch al zo, door de oorlog, getroffen stad Cherson ook nog voor een groot deel onder water kwam te staan. EEN EXTRA REDEN OM DIT ONDER UW AANDACHT TE BRENGEN.

Tabitha en Draagt Elkanders Lasten doen daarom een DRINGEND beroep op uw hulpvaardigheid en verzoeken u om uw gift voor dit doel over te maken op rekeningnummer

NL30 INGB 0670 4710 46,

t.n.v. Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk o.v.v. Brood.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meelevens met dit zwaar getroffen volk.



Interview

Peter van der Lugt, jongere generatie bestuurslid

Peter is geboren op 17 oktober 1993 te Rotterdam, maar al snel na zijn geboorte verhuisden hij en zijn ouders naar Capelle a/d IJssel. Hij is de één na jongste in een gezin met 6 kinderen. Hij heeft twee oudere broers en zussen en een jonger(e) broer(tje). Zijn vader is docent en zijn moeder heeft altijd de zorg voor haar gezin gehad. Peter volgde na de kleuterschool de basisschool en vervolgens de HAVO. Daarna studeerde hij Informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Na het behalen van het diploma begon op zijn 20^{ste} levensjaar zijn werkzame leven als IT consultant. Daartoe behoort vooral het maken van websites. Hij is in 2014 gestart en werkt nog altijd bij dezelfde werkgever. Vooral langdurige projecten behoren tot zijn werkgebied en dat in verschillende steden in ons land.



De liefde van zijn leven werd gevonden in 2013 in de persoon van Josianne Vuijk. In 2016 trouwde het jonge stel en kwam in Ridderkerk wonen. In 2015, nog in verkeringstijd, gaf Stichting Draagt Elkanders Lasten een presentatie voor de Jeugd Vereniging van de Bethelkerk in Ridderkerk. Er werd toen een oproep gedaan voor collectanten voor de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte van de stichting. Ondanks het feit dat ze in hun toekomstige woning aan het klussen waren, konden ze nog wel tijd vrijmaken om een paar avonden te lopen voor het goede doel. Hiermee hadden ze de aandacht van het bestuur van de stichting getrokken en het jaar daarop werd Peter door zijn achterbuurvrouw, Roelie Gouweloos, gevraagd of hij in het bestuur wilde komen. En in januari 2017 was het zover en trad hij toe tot deze stichting. Hij was nog nooit in Roemenië of Moldavië geweest, maar na alles wat hij gehoord en gezien had bij de presentatie droeg hij dit werk al een warm hart toe.

In het najaar van 2018 volgde zijn eerste bezoek aan beide landen, terwijl hij een maand of vier eerder voor het eerst vader was geworden. Best wel een hele onderneming om dan van huis te gaan en je jonge vrouw met een klein kind achter te moeten laten. Maar...het was een ervaring om nooit te vergeten. De eerste confrontatie met de ellende waarin velen daar leven, was bij een oudere man met maar 1 been. Hij woonde in een leefruimte van een paar vierkante meter. Daarin stond zijn bed, een klein tafeltje en een wc. De kleren van de man hingen her en der aan de muren. De rest lag vol met stookhout van zijn dochter die zelf geen ruimte daarvoor had.

Indrukwekkend waren de contacten met de mensen die nog maar kortgeleden christen waren geworden. Een hele gemeente met jonggelovigen. Heel bemoedigend. De eerste ontmoeting met Vasili in Soroca staat Peter ook nog goed bij. Sinds die tijd is Vasili een van onze contactpersonen in Soroca. Het was ook wel een hele speciale ervaring dat we als groep 's nachts niet goed werden op ons overnachtingsadres. De een na de ander werd wakker (gemaakt) en had last van hoofdpijn, terwijl er enkelen flauwvielen. Het was wel beangstigend toen iedereen zo snel mogelijk naar buiten werd gebracht. Gelukkig herstelde iedereen weer snel, maar we zijn er nooit achtergekomen wat de oorzaak was. Na die eerste reis is er eigenlijk geen gelegenheid meer geweest om mee te gaan vanwege de groei van zijn gezin. Inmiddels heeft Peter 3 zoons van 5, 4 en 1 jaar.

Als bestuurslid is hij actief met het bijhouden van de website van de stichting en allerlei andere hulp bij activiteiten en het regelen van de papieren voor de transporten. Hij heeft voor de stichting de 'Ideal'-mogelijkheden voor betalingen opgestart. Maar ook de aanmaak van QR-codes voor bijv. de huis-aan-huiscollectes.

Je komt in dit werk ook wel in veel verschillende en onverwachte situaties terecht. Een voorbeeld daarvan is

een tocht met een busje om in Leeuwarden ruim 500 gehaakte en gebreide dekens op te halen. Voor een vermelding in het Guinness Book of Records waren in 50 landen dekens gemaakt ter grote van 25.000 m2 die werden geschonken aan goededoelenstichtingen. Een andere keer zit je ineens in de studio van Radio Ridderkerk voor een interview. Dan ineens rijd je met je auto vol met oranje tompoucen door Ridderkerk.

Het is fijn dat je dit kan doen voor je medemens in heel andere situaties dan waarin wij zelf leven. Je stapt zo maar ongevraagd bij iemand binnen en geeft dingen weg en maakt ook nog foto's. Naast de armoede is Peter getroffen door de geestelijke rijkdom en dankbaarheid voor kleine dingen. Je vraagt je dan af of je dichterbij huis niet zo iets kan doen. Een gesprekje met een straatkrantverkoper heeft ervoor gezorgd dat Peter ook meer aandacht heeft voor mensen om je heen die verder afstaan van het christelijk geloof.

Ook in moeilijke periodes zien we Gods leiding. In coronatijd konden we de maandelijkse betaling aan Sebastian niet meer voldoen met de gebruikelijke bedragen per maand. Dan een oproep aan onze achterban om hulp en er komt heel veel geld binnen. Heel bijzonder om dat mee te maken, maar ook Gods leiding te mogen zien.

Peter ziet voor de toekomst een minder actieve rol voor zichzelf weggelegd binnen de stichting, maar wil wel hand-en-spandiensten blijven verlenen als vrijwilliger. Hij hoopt van harte dat de hulpverlening in Roemenië en Moldavië in de toekomst door zal kunnen gaan. Hij is dankbaar voor wat hij de achterliggende 6 jaar als bestuurslid heeft geleerd en zal deze ervaring de rest van zijn leven zeker meenemen. Het is mooi om als bestuur met elkaar een hechte club te vormen die in onderlinge verbondenheid dit werk mag doen.

Oud ijzer

Tekst: Floor Verweij

De heer Malda uit Alblasterdam zorgt al vele jaren voor een belangrijke financiële bijdrage aan onze stichting voor hulp in Roemenië. Hij benaderde al vele huiseigenaren, maar ook bedrijven met de vraag of hij de cv-ketels die vervangen moesten worden voor de stichting kon krijgen, waarna hij die demonteerde en zo de opbrengst vermenigvuldigde, omdat het in de apparaten aanwezig koper en aluminium meer opbrengt dan alleen ijzer. Hij is mijn achterbuurman en als ik 's morgens om half negen gewekt wordt door een snerpnd geluid van een slijpschijf weet ik al dat er weer een karretje met ijzer gevuld gaat worden. En alles wat maar naar ijzer ruikt, komt in aanmerking! De laatste maanden worden ook veel verwarmingsplaten in de omgeving opgehaald. In beginsel is het alleen ophalen maar niet ter plaatse demonteren. Soms loopt het echter anders. In hartje Rotterdam konden ook enkele cv-platen opgehaald worden, maar ook de daarbij behorende gaskachel die als moederhaard voor de installatie diende. De bewoner had geen kennis hoe hij de installatie moest demonteren. Zo kwamen we op een zaterdagmorgen vier hoog boven een winkelpand. De installatie moest echter eerst nog ontdaan worden van het water. Malda kan haast ijzer met zijn handen breken, maar in dit geval was dat niet wenselijk, omdat dan het vieze zwarte water via de houten vloer naar de onderburen zou verdwijnen. Maar het is met wat handigheid en het gebruik van een ijzerzaag, teiltje en wat handdoeken helemaal goed gegaan. Zo hobbelde er na ongeveer 3 uur-tjes een klein autootje met een grote kar erachter door Rotterdam Centrum op weg naar de ijzerhandel. Drie cv-platen, wat leidingwerk en een zware gaskachel op weg naar de recycle. En de opbrengst naar de penningmeester van de stichting. Met dank aan de bewoner, want die sjouwde alles de trappen af.

Bindert, uiteraard ook nu weer voor alle inspanningen hartelijk dank!



Sebastian schrijft

Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur Stichting Pentru Tine

“Wat is een golf, zoals een golf passeert” luidt een wijs gezegde. Dit was het geval voor veel organisaties in Roemenië aan het begin van de oorlog in Oekraïne. We werden getroffen door een golf van vluchtelingen, maar ook door een golf van middelen die ons allemaal overrompelde. Met name vluchtelingenprojecten hebben grote financiële, personele en andere middelen aangetrokken. Ruim een jaar later is de situatie anders, sommigen vergelijken het met de pandemieperiode. We zijn getuige van het opdrogen van de middelen die bestemd zijn voor projecten in Roemenië en, verrassend genoeg, zelfs voor projecten in Oekraïne.

Een van de belangrijkste redenen voor de daling van de steun aan organisaties in Roemenië was de besteding van middelen aan de aanpak van het conflict in Oekraïne. Omdat Roemenië een grens deelt met Oekraïne, was de regering gedwongen middelen aan te wenden om de crisis aan te pakken, waardoor er minder middelen overbleven voor andere initiatieven. Deze omleiding van middelen betekende dat de financiering voor verschillende organisaties werd verminderd of zelfs stopgezet, waardoor veel van deze organisaties moeite hadden om hun activiteiten voort te zetten.

Daarnaast heeft het conflict in Oekraïne geleid tot verhoogde spanningen tussen Roemenië en Rusland. Deze spanning heeft geresulteerd in verminderde handels- en economische banden tussen de twee landen, wat een doorsijpelend effect heeft gehad op de economie van Roemenië. Als gevolg hiervan hebben particulieren en bedrijven in Roemenië de broekriem moeten aanhalen, wat heeft geleid tot verminderde ondersteuning van verschillende organisaties.

Er zijn andere factoren die de financiering van organisaties in Roemenië en impliciet van de Stichting Pentru Tine hebben beïnvloed. De aardbeving in Turkije heeft de hele wereld gesensibiliseerd, veel middelen zijn daarheen gestuurd. Inflatie en financiële instabiliteit creëerden een soort voorzichtigheid bij de individuen, bedrijven en verenigingen die ons steunden. We bevinden ons op een delicaat, belangrijk moment waarover goed moet worden nagedacht. In veel organisaties volgen moeilijke beslissingen: sommige projecten worden gestopt, sommige banen vervallen, fusies, samenwerkingsverbanden, een felle zoektocht naar middelen en misschien verschijnen er nieuwe manieren van financiering. Een citaat van Hudson Taylor is altijd in mijn gedachten: "Gods werk, gedaan op Gods manier, zal nooit Gods voorziening ontbreken." We zijn hier om te proberen Gods wil te doen, niet onze eigen ambities, en God zal ervoor zorgen!

Niet alleen wij als organisaties, maar veel individuen en gezinnen worden in deze turbulente tijden op de proef gesteld. Met de hulp van onze partners proberen we individuen, gezinnen en initiatieven te ondersteunen die onze leeftijdsgenoten helpen. De laatste tijd zijn we nog actiever geworden in de dorpen in onze omgeving. We ondersteunen kleine kerken die strategisch denken en actief betrokken zijn bij hun gemeenschap. We willen een zegen blijven voor dit deel van het land en we zijn iedereen dankbaar die ons blijft steunen ondanks de ondervonden moeilijkheden!



Kindersponsoring

*Corina de Mooij, coördinator kindersponsoring
(Vertaling verslag van Pentru Tine)*

Het jaar 2022 begon normaal, na een lange periode van de coronapandemie. Het schema van onze activiteiten veranderde echter onverwachts als gevolg van de vluchtelingencrisis in Oekraïne, waar mensen op de vlucht sloegen voor de oorlog. We zagen de onmiddellijke behoefte aan een doorgangsaccommodatie en handelden ernaar, waardoor het hele gebouw werd omgevormd tot kamers voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Om deze reden stopten we een tijdje met de activiteiten met de kinderen, ongeveer twee maanden, en hervatten we geleidelijk aan, parallel aan activiteiten met de kinderen en het aanbieden van sociale diensten voor de Oekraïners die op doorreis waren. In de herfst, na de zomervakantie, hebben we onze gebruikelijke activiteiten hervat, maar tegelijkertijd wordt de druk van de oorlog zelfs nu nog gevoeld, omdat we ons in een land bevinden dat heel dicht bij de plaats van de oorlog is.

Dit is een jaar waarin we vrijwilligers nog meer bij activiteiten proberen te betrekken, hen de kans geven om met de kinderen om te gaan, te leren en manieren te ontdekken om hen te helpen met hun schoolwerk. Ze waren erg behulpzaam, zowel bij het opzetten van diensten voor Oekraïners als bij activiteiten voor kinderen. Omdat de vrijwilligers qua leeftijd dicht bij de kinderen staan, wordt de band tussen hen gemakkelijker gevormd en hechter. We hebben meisjes die dagelijks de kinderen komen helpen met hun huiswerk en met ze spelen.

De naschoolse activiteiten met kinderen uit kansarme gezinnen blijven tot doel hebben schooluitval te voorkomen, morele waarden in hun mentaliteit te implementeren en in praktijk te brengen. Dit jaar zijn we begonnen met het boek 'The King of the Heart', dat is een reeks lessen met Bijbelse waarheden, waardoor kinderen leren dat ze de mogelijkheid hebben om de belangrijkste en beste Koning te kiezen om hen te helpen en hun leven te leiden. Parallel aan deze lessen nemen kinderen ook deel aan lessen om huiswerk samen te vatten. Aangezien de meesten van hen leesproblemen hebben, doen we ons best om hen te motiveren om meer te lezen en te oefenen. Dankzij onze sponsors kunnen we de kinderen nog steeds een warme maaltijd, activiteiten om hun creativiteit te ontwikkelen en hulp bij schoolwerk aanbieden. Zonder hulp zou het voor ons onmogelijk zijn om dit programma uit te voeren en de deuren staan altijd open voor meer mensen met een groot hart om kinderen en gezinnen te ondersteunen. Ook dit jaar is de groep kinderen veranderd; we hebben ouders die om verschillende redenen onze diensten hebben opgegeven, maar ook vaste ouders met wie we blijven samenwerken om de kinderen te helpen. We hebben 14 kinderen, waaronder 5 nieuwe kinderen die in de kleine klassen zitten en meer aandacht van ons nodig hebben.

De grootste prestatie vanuit ons oogpunt is dat we erin zijn geslaagd om twee studenten naar het einde van de 8e klas te brengen. We zijn blij met hun succes aan het einde van de basisschool, ze zijn allebei ingeschreven op de middelbare school en zijn blij met hun vorderingen.



Voedselactie 2023

Tekst: Sebastian Mariniuc, directeur Stichting Pentru Tine

Wat gebeurde er met uw giften voor de voedselactie afgelopen winter?

Beste Stichting Draagt Elkanders Lasten,

We willen je bedanken voor de 10.000 euro waarmee je ons werk met het begeleiden van gezinnen in Roemenië en Moldavië hebt ondersteund! Het grootste deel van de hulp was op het gebied van voedsel, aangezien de stijgende voedselprijzen het leven van Roemenen en Moldaviërs steeds moeilijker maken.

We kochten en boden meer voedsel aan en maakten grotere pakketten voor de gezinnen die we in Botoșani ondersteunen. Voor iedereen, absoluut voor iedereen, het is een zeer goed ontvangen hulp en brengt vreugde! We zijn dankbaar voor wat je voor hen hebt gedaan!

Bovendien hebben we met een deel van de ontvangen middelen hulp verleend aan sommige gezinnen die andere specifieke problemen hadden. Hier zijn enkele korte beschrijvingen van deze acties.

1. Voor moeder Marta was de waterrekening een grote last, omdat ze moeite had om rond te komen. Met behulp van de donatie van de organisatie kon ze wat meer financiële ademruimte hebben en kon ze zich concentreren op de zorg voor de behoeften van haar kinderen. Ze sprak haar dank en opluchting uit voor de hulp.
2. Denisa was dolblij toen ze de financiële hulp van ons kreeg. Als alleenstaande moeder had ze moeite om voor haar kinderen te zorgen en kon ze het zich niet veroorloven om een wasmachine te kopen. Dit was een langverwachte aankoop die haar dagelijkse klusjes veel gemakkelijker zou maken. Ze was enorm dankbaar voor de hulp van de organisatie en voelde een gevoel van opluchting en waardering.
3. Voor de familie van Catalin was de medische behandeling van hun dochter een enorme opluchting. Ze hadden moeite om de middelen te vinden om haar medische kosten te betalen en maakten zich zorgen over haar gezondheid. De donatie van de organisatie kwam op een cruciaal moment en ze konden hun dochter de nodige medische zorg bieden. Catalin sprak zijn oprechte dankbaarheid uit voor de hulp en de impact die het had op het welzijn van hun gezin.
4. Andreea's vastberadenheid om een huisje voor haar gezin te hebben, was een verrassing voor ons. Ze nam contact met ons op toen slechts een deel van de muren van het huis was opgetrokken. We zijn erin geslaagd haar te helpen en nu heeft het huis een dak, ramen en kan ze er intrekken, ook al is niet alles helemaal af. Naast het eten dat we haar gaven, hebben we haar ook financieel geholpen om wat verf te kopen, waarmee ze de binnenkant van de twee kamers hebben weten te schilderen. Het was een geweldige hulp, aangezien Andreea samen met haar man drie kinderen grootbrengt. Geen van hen heeft een baan en haar man werkt alleen overdag in het dorp. Namens de familie bedanken wij u voor de geboden hulp!

Nogmaals, we spreken onze oprechte dank uit aan uw organisatie voor uw genereuze steun die een aanzienlijke impact heeft gehad op het leven van deze en vele andere families. Uw vriendelijkheid en vrijgevigheid hebben hen hoop en een betere toekomst gegeven.



Gezinssponsoring

Tekst: Rianne Klippel, coördinator gezinssponsoring

Dankzij de trouwe sponsoren, bezoekt de sociaal werker maandelijks de sponsegezinnen om hen te voorzien van voedselpakketten, wasmiddelen, kleding/schoenen, beddengoed en overige materialen die nodig zijn voor de desbetreffende gezinnen. Soms gaat het om een koelkast, een wasmachine, een oven of bijv. materialen om hun woning te renoveren. Tevens wordt hen geleerd hoe ze hun financiën op een goede manier kunnen beheren, hoe zij hun hygiëne en gezondheid kunnen verbeteren en hoe zij hun woning netjes en verzorgd kunnen krijgen. Daarnaast helpt de sociaal werker hen om eventuele aanwezige kinderen in het gezin in te schrijven op school en moedigt hij de kinderen aan om hun best te doen op school, zodat zij hun toekomst kunnen verbeteren. Voor velen van ons is dit heel vanzelfsprekend, maar voor de meeste sponsegezinnen is dat niet het geval. Zij hebben veelal te maken met gebrek aan voedsel en kleding, hebben schulden, hebben gezondheidsproblemen die (als zij geen hulp zouden krijgen) vaak ook nog verslechteren doordat ze de medische zorg/medicijnen niet kunnen betalen, door de schimmels, vocht en/of roet in de woning en door het gebrek aan (gezond) voedsel. De hulp die de gezinnen ontvangen via ons sponsorprogramma is daarom erg welkom en kan echt het verschil maken! Niet alleen in financieel en materieel opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Mensen die voorheen in een uitzichtloze situatie zaten en daardoor depressies ontwikkelden, ontvangen weer hoop en blijdschap. Nog mooier is dat zij steeds weer van de sociaal werker mogen horen wie Jezus is en wie Hij voor hen wil zijn.

Het doel van de hulp is om de leefomstandigheden dusdanig te verbeteren dat gezinnen zelfstandig verder kunnen en sponsoring niet meer nodig is. Iets waar de gezinnen enorm dankbaar voor zijn!

Sponsort u nog geen gezin en wilt u ook het verschil maken voor € 25,- per maand? Meld u zich dan aan via onze website of stuur een mailtje naar rianneklippel@gmail.com. Dank u wel!



Terugblik

Transport hulpgoederen

Op een regenachtige donderdagavond, 12 januari 2023, werd weer een vrachtwagen met hulpgoederen voor Botosani geladen. Dankzij de aanwezigheid van ongeveer 20 helpers zat de wagen van ruim 100 m3 weer snel vol met vooral kleding, schoenen, beddengoed, speelgoed, incontinentiemateriaal en andere medische middelen. Ook vanuit Hardinxveld-Giessendam gingen er 6 pallets mee van de stichting Commissie Hulp Roemenië en Moldavië. Deze goederen waren bestemd voor Niorcani in Moldavië en zouden via onze contactpersoon Emi hun weg vanuit Roemenië daarheen vinden.

De week erna gingen Jan en Evert, chauffeurs die al eerdere voor ons hadden gereden, op weg naar het 2150 km verder gelegen Botosani. Ze reden met de door Vos in Nederhemert gesponsorde vrachtwagen voorspoedig heen, losten, en kwamen ook weer voorspoedig huiswaarts. Gelukkig ook geen problemen aan de grenzen, zoals eigenlijk wel verwacht was. Ze vertrokken zondag op maandagnacht en waren vrijdag al weer terug. Tijdens onze informatieavond op 25 januari deden ze kort mondeling verslag van de reis. "We zijn geen praters, maar doeners", zeiden ze. Nou, degene die aanwezig waren, zullen het beamen: hun woordje kunnen ze goed doen.



Informatieavond 25 januari 2023

Zoals te doen gebruikelijk aan het begin van het jaar werd er ook dit jaar weer een informatieavond georganiseerd in Riederborgh te Ridderkerk. Aan de hand van een film en een fotopresentatie werden de aanwezigen meegenomen op een reis naar Roemenië en Moldavië. Het maakt altijd weer veel indruk op de aanwezigen hoe de omstandigheden zijn waarin onze medemensen in die landen moeten leven. De grote armoede die er is, zoveel zelfs dat er niet naar gezocht hoeft te worden. Je komt het overal tegen en het wordt niet minder. De oorlog in Oekraïne geeft vooral in Moldavië veel onzekerheid, maar ook een grote toename van de armoede. Deze avond leverde aan giften en opbrengst van de verkooptafel ruim € 530,- op. In juli a.s. hopen we weer een avond te houden. U leest hierover elders in dit blad.



Presentaties in Het Anker te Alblasterdam

Floor Verweij heeft voor de Bijbelkring, die samenkomt in Het Anker te Alblasterdam, op 12 december 2022 een presentatie gegeven. Na de gebruikelijke opening vertelt Floor iets over het werk dat Stichting Draagt Elkanders Lasten mag doen in Roemenië en Moldavië. Na de pauze wordt een film vertoond die gemaakt is tijdens het bezoek van de stichting aan Roemenië en Moldavië in september 2021. Men is erg onder de indruk van de getoonde beelden. De Bijbelkring heeft een 'potje' om de koffie e.d. te betalen. Meestal blijft er wel wat over. Het restant van de 'koffiepot' werd meegegeven. Er bleek € 72,50 in te zitten!

Op 3 april 2023 heeft Floor weer een presentatie gegeven voor bovengenoemde Bijbelkring. Ook deze keer een diapresentatie en een film die gemaakt is gedurende de reis naar Roemenië en Moldavië in november 2022. De film liet veel indrukken na. Er werden nog de nodige vragen gesteld. Al met al een bijzondere avond. Ook dit keer werd het overschot van het 'koffiepotje' meegegeven. Een bedrag van maar liefst € 93,20. Namens de stichting: heel hartelijk bedankt.



Oranje-tompoucenactie 2023

Wat is Koningsdag zonder oranje tompoucen? Ook dit jaar hadden we weer een actie waarbij er tompoucen konden worden besteld. En dat werd dan ook massaal gedaan. De teller eindigde op 1645 stuks!! Op donderdag 27 april werden deze opgehaald bij bakkerij Voordijk en naar gebouw Obadja gebracht. Hier konden ze, vanaf 09.00 uur, opgehaald worden en om 10.00 uur waren we los. Door een foutje in het mailadres in 1 van de kerkbodes, kwamen er nog een aantal tekort, die we gelukkig nog op konden halen in de winkel. Al met al een fantastische actie waarbij de winst opliep tot ruim € 1200,00!!! Een ieder, zowel voor, als achter de schermen, heel hartelijk dank.



Mini fair Noordenweg 29 april 2023

Ook dit voorjaar hielden we weer een mini fair en plantenverkoop bij de kringloopwinkel aan de Noordenweg te Ridderkerk. Het weer was goed, droog en af en toe het zonnetje, wat de verkoop ten goede kwam. Er was van alles te koop, van houten speelgoed, tot handgemaakte kaarten, van heerlijke hamburgers tot de 'echte' stroopwafels van Marcus. En natuurlijk de vele tuinbloeiers, knolbegonia's, geraniums in allerlei kleuren, Spaanse margrietten, bacopa's, fuchsia's en nog veel meer. Ondanks de kleine opzet van deze fair—het was ook een MINI fair—konden we, na 3 uur, toch ruim € 1000,00 winst op de rekening schrijven voor ons werk in Roemenië en Moldavië. Ook hier weer: iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.



Uitnodiging informatieavond

D.V. woensdag 5 juli 2023

Aanvang 19.45 uur. Zaal open 19.15 uur

Locatie: zaal de Blauwkaai in Riederborgh, Boksdoostraat 2 te Ridderkerk

We zullen u meenemen naar Roemenië en Moldavië aan de hand van film en foto's van onze laatste reis in mei jl.

Ondanks de oorlog in het buurland van beide landen mag de hulpverlening er doorgaan. Gelukkig, want de impact van de oorlog is ook hier nog altijd enorm.

Collecte: hulpverlening in Roemenië en Moldavië.

Verkooptafel aanwezig.

We hopen u en uw familie, vrienden en burens deze avond welkom te mogen heten.

Van harte welkom!



Noteer deze datum in uw agenda

Reisverslag bezoek Roemenië

Tekst : Eline Crum

Open vensters

Het is dinsdagmorgen, of eigenlijk nacht, nog vroeg als we verzamelen bij het huis van Wim. Om kwart over 4 komen we samen, de groep die naar Roemenië en Moldavië zal afreizen. Zoals gewoonlijk stel ik de groep even aan u voor: Wim Klippel, de voorzitter van Draagt Elkanders Lasten, hij is de tel kwijt van het aantal reizen. Joke van der Weiden, ons oudste, maar nog zeer actieve bestuurslid. Joke is al voor het bestaan van Draagt Elkanders Lasten afgereisd naar Oost-Europa, achter het IJzeren Gordijn en kan daar spannende verhalen over vertellen. Marjo Voorwinden, zij is nog maar kort bestuurslid, maar zeer betrokken en enthousiast. Rianne Klippel, al vaker afgereisd, maar haar laatste reis is alweer 4 jaar geleden. Als gast is Reinier Crum mee, mijn jongste broertje. Voor hem is dit een hele nieuwe ervaring. En ondergetekende, Eline, bestuurslid en al vaker mee geweest. Voordat we in de auto stappen op weg naar het vliegveld, leest Wim, naar goed gebruik, Psalm 121 en vraagt een zegen over de reis.



Sebastian en het reisgezelschap poserend voor het kasteel te Soroca (Moldavië).

Achterste rij v.l.n.r. Sebastian Mariniuc, Wim Klippel, Rianne Klippel en Marjo Voorwinden.

Voorste rij v.l.n.r. Joke van der Weiden, Eline Crum en Reinier Crum.

Na een rit van een uurtje komen we aan bij het vliegveld van Eindhoven. We hebben veel bagage bij ons, waaronder 3 grote koffers vol uitdeelspullen. Zonder problemen checken we de koffers in en lopen door de douane. Voor de douane staat een lange rij, maar dit loopt wel gestaag door. Eenmaal achter de douane is het een kwestie van afwachten tot we kunnen boarden. We vertrekken op tijd en landen een half uurtje te vroeg. We vliegen voor het eerst naar Suceava, een klein vliegveld dat dichtbij Botosani ligt. Omdat Suceava een klein vliegveld is, hoeven we niet te wachten op onze koffers, die liggen al op de band als wij door de paspoortcheck zijn.

Net als we naar buiten lopen, komt Sebastian aanrijden. Het is een hartelijk weerzien en na een half uurtje rijden, worden we ook bij Pentru Tine hartelijk ontvangen. We krijgen een lunch voorgeschoteld en delen alvast onze meegebrachte souvenirs uit, stroopwafels en Hollandse kaas is erg populair. Ook Diana, Sebastians vrouw, komt gedag zeggen. Laurentiu en Viorica, de ouders van Sebastian, zijn er ook. Medewerkers van Pentru Tine, Claudia, de kokkin en anderen komen ons ook groeten. Zoals altijd is er een gevoel van thuiskomen bij vrienden, zodra ik bij Pentru Tine binnenstap. Natuurlijk omdat je al zo lang betrokken bent, maar het pand en de medewerkers geven je ook een welkom gevoel. Toegegeven, de heerlijke lunch die de vaste kokkin (en tante van Sebastian) voor ons heeft gekookt, versterkt dit gevoel.

Mocht het zo zijn dat u voor het eerst dit Nieuwsblad leest en denkt: over wie gaat dit allemaal? Hier even kort de situatie: sinds 2009 werkt Draagt Elkanders Lasten samen met Pentru Tine, een stichting die zich richt op naschoolse opvang onder kansarme kinderen. De manager van de stichting, Sebastian Mariniuc, heeft met onze hulp een pand gekocht, opgeknapt en uitgebreid. Inmiddels is er een christelijke voorschoolse opvang, een tweedehands kledingwinkel, de naschoolse opvang en een aantal appartementen voor scholieren in gevestigd. Sebastians vader Laurentiu is maatschappelijk werker en begeleidt ca. 50 gezinnen in de stad Botosani. Als ik alle activiteiten van Pentru Tine moet omschrijven, heb ik nog een bladzijde nodig, dus hier laat ik het even bij. Nu ik toch bezig ben, wil ik ook Emanuel Besleaga aan u voorstellen: Emi, zo mogen

Roemenië / Moldavië mei 2023

we hem noemen, laat zich het best omschrijven als een bevlogen evangelist met onvoorstelbaar veel energie en plannen. Hij is betrokken bij de hulpverlening in Roemenië, Moldavië en Oekraïne met zijn kerkelijke stichting Maranatha. Vorig jaar heeft hij 300! transporten met hulpgoederen verstuurd naar Oekraïne en hij gaat zelf ook mee om te evangeliseren en hulp te bieden in de oorlogsgebieden. Na de lunch komt Emi ook naar Pentru Tine en gaan we met zijn bus en een tweede auto met zijn medewerkers Aurel en David en diens vrouw op weg naar Moldavië.

Het is voorjaar in Roemenië en door het raam kijk ik naar het landschap dat voorbij flitst; het felle groen van de gewassen wordt afgewisseld met het felle geel van de koolzaadvelden. Donkergroen van de bomen en struiken wordt onderbroken met het paars van de vele seringgen. De natuur is in de lente op zijn mooist, ook als we na 2 uur door Moldavië rijden. Het contrast tussen de uitbundige schoonheid van de natuur steekt af tegen de armoede en schamelheid van de huisjes en gebouwen die we passeren.

We arriveren om half 8 in Sorooca, een middelgrote stad in Moldavië. We worden afgezet bij het eeuwenoude kasteel dat een belangrijke trekpleister is in de stad. Achter het kasteel ligt een riviertje, de Dnjestr, en aan de overkant ligt Oekraïne. Ik zie wat huisjes, uit een van de huisjes stijgt rook op, er staan dieren in een weiland. Alles ziet er zo rustig en sereen uit dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een land is dat in een gruwelijke en wrede oorlog verwickeld is. We lopen rustig naar een restaurant waar we met elkaar de maaltijd gebruiken. Tijdens de maaltijd vertelt Emi over de reizen naar Oekraïne, wat hij daar tegenkomt is onbeschrijfelijk. Het tekort aan voedsel en andere dagelijkse producten, de getraumatiseerde bewoners van kapotgeschoten steden, de ontberingen die deze mensen moeten doorstaan. Van dichtbij ziet Emi wat een oorlog met mensen doet. Hij vertelt over de gevaren die hij zelf loopt, maar wuift dat ook weer weg, de drive om mensen te helpen is veel groter en...hij voelt zich veilig en gedragen, omdat hij weet dat een Ander over hem waakt tijdens deze maandelijkse reizen. Hij laat foto's en films zien van een groep die in een provisorisch tentenkamp in de bossen is gaan wonen, onvoorstelbaar

dat mensen zo leven. Ook laat hij de ovens zien en vertelt hij dat dit project de situatie in een aantal steden in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne echt verbeterd heeft. Meer over dit project staat ook in dit Nieuwsblad. We lopen na de maaltijd door de stille straten van de stad naar ons hotel. Met elkaar sluiten we de lange dag af.

Woensdag 10 mei

Vandaag staat ons een drukke dag te wachten, we zullen gezinnen in Sorooca en Niorcani bezoeken. Als eerste bezoeken we de nieuwbouw voor het zondagschooltje. Hier is sinds het najaar niets aan gedaan en te zien is dat het gebouw aan het aftakelen is doordat het aan de weerselementen blootgesteld staat. We doen de toezegging van € 3000,- om het gebouw af te maken en de glazen pui te plaatsen. Dit bericht wordt vooral door Vasili met blijdschap ontvangen. We stellen in het kerkgebouw de voedselpakketten samen om straks uit te delen aan de gezinnen. Een deel van de inhoud van de koffers kunnen we kwijt in de pakketten. Emi verlaat de groep, hij gaat in Otaci kijken voor gebouwen die geschikt zijn als kerkgebouw. De



gemeente daar wil een eigen kerkgebouw voor hun samenkomsten.

We bezoeken eerst een gezin waar we vaker zijn geweest, helaas blijkt de situatie nog niet veel veranderd te zijn. Probleem in de hulpverlening is dat dit gezin niet naar de kerk wil komen. Toch blijven Vasili en Emma, de plaatselijke sociaal werkers, zich inzetten voor dit gezin. Misschien mag hun volharding gezegend worden. We gaan hierna naar het gezin met het autistische kindje. We hebben hen tijdens de najaarsreis ook bezocht, het kind heeft nog steeds therapie nodig. David vertaald het medisch dossier, het gaat o.a. ook om logopedie en fysiotherapie. De therapie wordt in Chisinau gegeven, dus er komen ook kosten voor verblijf en vervoer bij. Het gaat om bedragen rond de 450 euro per maand. De ouders worstelen zichtbaar met deze zorgen, het huisje ziet er verder keurig uit. Mooi is ook de Bijbeltekst die aan het hek hangt, subtiele evangelisatie.

We gaan naar het volgende gezin, een bijzonder triest verhaal. Het kost wat moeite om het huis binnen te komen, de vrouw is verlamd en haar moeder die haar verzorgt, is niet in huis. Het lukt Vasili om een poort te openen en de hond af te leiden, zodat wij naar binnen kunnen. Op een bed ligt een jonge vrouw van begin 20. Zij is deels verlamd en heeft oogproblemen, haar dronken echtgenoot heeft haar zo mishandeld dat zij halfzijdig verlamd is en niet meer in staat is te lopen of zelfs maar te draaien in haar bed. Zij is volledig afhan-



kelijk van de zorg van anderen. De kosten voor onderzoek zijn niet te betalen voor dit gezin. We besluiten de gift die is meegegeven hier achter te laten. Met dit geld kan de vrouw onderzoeken ondergaan of de oogproblemen te verhelpen zijn. Dit gebaar zorgt bij Vasili voor ontroering, omdat dit veel kan betekenen in het leven van deze jonge vrouw.

Hierna bezoeken we het laatste gezin in Sorooca, een gezin met 3 kinderen dat ook trouw de kerk bezoekt. Het bezoek is kort, maar wordt gewaardeerd door de vader van het gezin.

Er is tijd voor een zakelijke bespreking, we brengen het nieuws dat het werk van Draagt Elkanders Lasten overgenomen zal worden door Stichting Tabitha. We vertellen een en ander over de stichting en over de manier waarop de samenwerking tot stand is gekomen. Er wordt verheugd gereageerd op dit nieuws. Er wordt besproken dat we een gezamenlijke actie gaan voeren voor de broodovens in Oekraïne, dit nieuws wordt verheugd ontvangen.

Na een lange lunch gaan we op weg naar Niorcani. De weg is hobbelig als altijd, maar omdat de bovenlaag eraf is geschraapt, zijn de kuilen wat minder. We bezoeken de kerk en Aurel vertelt over het werk wat er gebeurt in de gemeente. Aurel werkt elke week in de loods van Emi in Roemenië, hij helpt met de transporten. Elk weekend gaat hij naar Niorcani, waar hij voor gaat in de gemeente. Hij straalt als hij hierover vertelt en het blijkt hoe trouw en betrokken hij is. Er zijn nog steeds plannen om het bijgebouwtje te verbouwen en ook de gemeente blijft groeien. Elke week haalt Aurel een groep van voornamelijk vrouwen op in een naburig dorp en zij wonen de zondagse diensten bij.

We bezoeken de bekende gezinnen en ook David en zijn vrouw Giulia tonen grote betrokkenheid bij de gezinnen. De situatie in het dorpje en in de gezinnen is verbeterd sinds de start van de hulpverlening. De zon brengt warmte en kleur met zich mee als we de huisjes bezoeken. Overal staan de tuinen in bloei en lopen er jonge dieren op de erven rond. De geur van de uitbundige seringen hangt in de lucht en lijkt de belofte mee te dragen van een goede zomer. Maar deze schoonheid kan niet verbergen dat de levensomstandigheden in het dorp zwaar zijn en blijven. De huizen zijn niet aangesloten op water of gas en beeld je eens in dat je door een dikke laag sneeuw naar een buitentoilet moet lopen. En toch.... door de inzet van Aurel, Vasili, Emma en alle andere betrokkenen zijn er al in vele levens in Niorcani en Sorooca veranderingen in gang gezet. Het is niet meetbaar wat die veranderingen betekenen, maar ook vandaag heb ik het weer mogen zien: de kleine sprankjes hoop die in ogen opflikkeren als er een voedselpakket gebracht wordt, een behandeling mogelijk wordt door een gift of simpelweg de betrok-



kenheid bij een gezin. Voor ons lijken het kleine gebaren, maar de uitwerking kan groot zijn.

Het is begin van de avond als we terugrijden naar de hoofdweg. Daar voegt Emi zich bij ons en rijden we terug naar Botosani. Het wachten aan de grens duurt trouwens lang, er staan wat grote touringcars voor ons. We gaan rond half 10 de grens over. Bij Pentru Tine halen we de koffers op en worden we door Sebastian bij het hotel afgezet. Nadat we zijn ingecheckt in het hotel, eten we nog een late maaltijd en sluiten deze lange, indrukwekkende dag af.

Donderdag 11 mei

We hebben deze ochtend voor onszelf, Sebastian heeft



vandaag een belangrijke afspraak. We besluiten na het ontbijt de markt over te gaan en dan langzaam richting Pentru Tine te lopen. We vallen best op, dat clubje Hollanders op de markt. Bij Pentru Tine staat de lunch al te wachten en is er taart, want Sebastian is jarig. Diana heeft een aantal fruitbomen gekocht die we overhandigen als verrassing. Ook Christi en de andere helpers zijn aanwezig bij de lunch, het is een gezellige en feestelijke gebeurtenis. Er is tijd genoeg om de bussen te voorzien van de stickers met het nieuwe logo van Pentru Tine. Claudia krijgt van Sebastian de opdracht om goed op te letten, zodat zij ook nog stickers kan plakken, mocht dit nodig zijn. Na de lunch gaan we naar Trusesti, daar bezoeken we het tweedehands winkeltje. Dit loopt niet zo goed, omdat het een eindje van de weg af ligt en het moeilijk te verwarmen is. Reinier is bereid om een stand reclamebord te maken, zodat er misschien meer bekendheid komt. Bij de bakkerij blijkt de nieuwe oven al volop in gebruik te zijn. Het is een prachtige oven geworden en we moeten natuurlijk weer van alles proeven. Het blijft een prachtig project, maar zou meer groeimogelijkheden moeten krijgen. Na het bezoek aan Trusesti eten we bij Sebastian thuis een pizza en vullen we de avond met gezellige gesprekken en spelletjes.

Vrijdag 12 mei

We beginnen de dag met een bezoek aan de loods van Sebastian. Het werk gaat zeer voorspoedig en het ge-



bouw is slim ingedeeld. Mocht er niet zoveel opslag nodig zijn, dan kan het gebouw in tweeën gedeeld worden en kan de helft van het gebouw verhuurd worden. We rijden door naar Emi en krijgen een rondleiding door de loods en de kerk. Na de lunch gaan we op bezoek bij Casa Nicolae. Daar blijkt dat het bewonersaantal is gegroeid naar 50 daklozen en er zijn plannen om uit te breiden met nog 30 bedden. De financiering komt vanuit giften en ook de kerk is vaak vrijgevig in de maaltijden. Nou ja, de vrijgevigheid komt van de kerkleden en wel om deze reden: als een orthodox persoon overlijdt, geeft zijn of haar familie voedsel aan de armen, om te voorkomen dat de ziel honger krijgt. Deze maaltijd wordt gegeven in de week na het overlijden en een half jaar na het overlijden wordt nogmaals een maaltijd gegeven. Voor Casa Nicolae zijn dit belangrijke donaties, we horen dat de kosten voor de maaltijden € 5,- per persoon per dag zijn. Dus € 250,- per dag is nodig om de monden te voeden. Schrijnend zijn de verhalen van bewoners die in de steek zijn gelaten door overheid en familie. Vaak worden daklozen die in ziekenhuizen liggen niet meer daar verpleegd, maar naar Casa Nicolae gebracht. Ook als wij er zijn, wordt er een man door een ambulance gebracht die naar verwachting nog maar 2 weken te leven heeft. Bijzonder is ook dat er geen vast personeel is, alle zorg wordt verricht door vrijwilligers. Casa Nicolae is en blijft een bijzonder project, doordat het echt een veilig onderdak biedt aan hen die door de samenleving buitengesloten worden. Een dakloze krijgt hier de kans weer 'gewoon' mens te zijn en dat is zoveel waard.

We rijden terug naar Botosani en sluiten de week af met een gezamenlijke maaltijd.

Hierna nemen we helaas afscheid van Laurentiu, Viorica en Diana en evalueren de reis in de hotelkamer en

sluiten de dag af.

Zaterdag 13 mei

We worden om 4 uur opgehaald door Sebastian en zijn om half 5 op het vliegveld van Suceava. We kunnen gelijk de koffers inchecken en lopen zonder gedoe de controles door. We stijgen rond half 7 op en landen rond half 9 in Nederland. Zonder problemen arriveren we rond half 11 in Ridderkerk. Wim besluit de reis door te lezen uit Genesis 7: 13-19 en Genesis 8: 4-9. Tijdens de najaarsreis hebben we het nare bericht moeten brengen dat Draagt Elkanders Lasten het werk zal beëindigen vanwege het stoppen van de voorzitter en het gebrek aan vervanging. De reactie van Sebastian was zo veelzeggend voor ons: "Als God een deur sluit, zal Hij een venster openen." Het grote vertrouwen wat er blijkt door deze opmerking is niet beschaamd: God heeft een venster geopend, we mogen dit geloven als we zien op de samenvoeging met Tabitha en alle ontwikkelingen die ook deze reis in gang gezet zijn.

Er zijn vele voorbeelden te vinden van de geopende vensters in de Bijbel: dankzij het openen van het venster wist Noach dat de aarde weer veilig was, Daniël bad voor het open venster, ondanks de druk die op hem uitgeoefend werd. Het leven in het vertrouwen dat God zal voorzien, maakt afhankelijk. Hoe vaak zijn we bezig om te zorgen voor de dag van morgen, om resultaten te willen zien, om wakker te liggen van dingen die we toch niet kunnen veranderen? Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, hij zal het maken.

In dat geloof en vertrouwen mogen Sebastian, Emi, Diana, Laurentiu, Vasili en alle anderen het werk in Roemenië en Moldavië doen en dat vertrouwen is niet beschaamd.



Financieel overzicht 2022

Tekst: Arie Velthuisen, penningmeester

Wat waren we blij dat de meeste maatregelen i.v.m. de coronapandemie werden opgeheven en dat we weer met meerdere mensen bij elkaar mochten komen. Dat we weer activiteiten konden ontplooiën om geld in te zamelen voor onze projecten in Roemenië en Moldavië. Ook dat we weer een informatieavond konden houden voor onze achterban.

En toen was er opeens een vreselijke oorlog die ons allemaal ging bezighouden. Met name onze contacten in Roemenië en Moldavië kregen hiermee te maken. Ze werden overspoeld door vluchtelingen uit Oekraïne die een slaapplek zochten. Bij Pentru Tine werden ze gastvrij ontvangen en voorzien van eten en drinken. De ruimtes van de naschoolse opvang en de kleuterschool werden leeggehaald en er werden matrassen aangeschaft waar ze op konden slapen.

Dit alles bracht heel veel extra uitgaven met zich mee. In het financieel overzicht kunt lezen wat een geweldig bedrag er gegeven is om deze vluchtelingen te helpen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel er dagelijks hiervoor binnenkwam. Onze hartelijke dank hiervoor, ook namens Sebastian en zijn helpers die dag en nacht gewerkt hebben. Toen de oorlog langer ging duren, kwamen er nieuwe problemen. Veel mensen kwamen zonder gas, elektra en voedsel te zitten. Dankzij uw bijdrage voor de voedsel- en houtactie hebben we ook daar geld voor over kunnen maken. We zitten op het moment van schrijven nog midden in een oorlog in Europa en weten niet hoelang deze nog zal duren en wat het ons nog zal brengen.

Een ding weten we wel: dat er een God is die overall boven staat en dat we alles in Zijn hand mogen leggen. Hij was er ook in 2022 voor ons als stichting in alles wat nodig was. Nogmaals onze oprechte dank voor uw steun, bijdrage en gebed.

Saldo per 31-12-2021

€ 54.102,73

Inkomsten:

Pentru Tine	2.350,00
Acties	10.544,38
Huis-aan-huiscollecte	3.469,85
Gezinssponsoring	16.957,67
Kindersponsoring	3.210,00
Giften/algemeen	27.747,97
Giften/transport	2.118,30
Houtactie	1.732,50
Vluchtelingen	22.745,00
Hulpgoederen	16.798,00
Voedselpakketten	3.647,50
Evangelisatie	600,00
Nieuwsblad	1.825,00
Moldavië	<u>1.080,00</u>

Totaal

€ 114.826,17

Uitgaven:

Moldavië	2.525,00
Voedsel	4.224,16
Acties	1.799,50
Gezinssponsoring	19.850,05
Kindersponsoring	3.960,00
Transport	5.311,53
Pentru Tine	31.050,00
Opslag	9.724,00
Nieuwsblad	752,62
Hulpgoederen	16.798,00
Kosten bank	580,40
Diversen	3.138,74
Houtactie	1.500,00
Vluchtelingen	<u>18.000,00</u>

Totaal

€ 119.214,00

Saldo per 31-12-2022

€ 49.714,90

DE JONG
infrastructuur

De Jong infrastructuur is uw gespecialiseerde partner voor:

- Kabelwerken
- Leidingwerken
- Verlichting

De Jong Infrastructuur
Damweg 30
2989 AD Ridderkerk
T: 078 681 82 66
E: info@dejonginfra.nl

www.dejonginfra.nl

Tronchet
AFBOUW
PLAFONDS & TIMMERWERKEN

Arno Tronchet
06 30 000 772

Stationsweg 198
3364 AN Sliedrecht
T 0184 63 32 77
E info@tronchetafbouw.com
I www.tronchetafbouw.com

PUT
fashionstore

Onze merken zijn o.a.

Dames: Gerry Weber, Frank Walder, Marcona, Cecil, Gelco, Setter lady
Heren: Gaastra, For Fellows, Digel, VANGUARD, Olymp, Meyer, Ten Cate

Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk
Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail putfashionstore@telfort.nl
Website www.putfashionstore.nl

Benieuwd wat 100% natuurlijk slapen voor u kan betekenen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henk en Janny Siereveld
MOB 06-36 38 18 80
henksiereveld@gmail.com
www.wolligslapen.nl

SLAAP.
want iedereen verdient slaap PUNT

Slaapt u al tussen de wol?



BORGO BV
autobedrijf

Kaartenmakerstraat 9
2984 CB Ridderkerk
T 0180 397943
www.autobedrijfborgo.nl

Bij ons kunt u terecht voor:

- * In- en verkoop occasions
- * APK
- * Schade
- * Banden en velgen - winterbanden
- * Trekhaak plaatsing
- * Onderhoud en reparatie
- * Airco reparatie, onderhoud en diagnose
- * Uitlijnen en balanceren
- * Audio visuele producten, inbouw, onderhoud en diagnose
- * Verhuur personenbusjes (9 persoons)



Blij met de gesponsorde hoeveelheid hout voor de afgelopen winter

Dit Nieuwsblad is mede mogelijk gemaakt door de adverteerders.

**WE ZIJN GEEN
UITGEVERIJ
MAAR DRUKKEN
WEL MAGAZINES**

zowel in offset als digitaal

Maitres de pression

Drukmeesters bv
078 610 09 11 - info@drukmeesters.nl

D R U K M E E S T E R S
OFFSET & DIGITAAL

drukmeesters.nl

VASCO
fulfilmment

JIJ VERKOOPT, WIJ DOEN DE REST.

www.vasco-fulfilmment.nl

Een bijzondere winkel!

deKandelaar.nl
Christelijke Boek- en Muziekhandel

Openingstijden:

Maandag	13.00 - 17.30
Dinsdag	9.00 - 17.30
Woensdag	9.00 - 17.30
Donderdag	9.00 - 17.30
Vrijdag	9.00 - 21.00
Zaterdag	9.30 - 17.00

Met uw aankopen bij De Kandelaar steunt u rechtstreeks projecten ter bevordering van leatuur- en Bijbelspreiding
Via internet bestellen kan ook

Boeken Kado's Muziek Kaarten

In Uw licht zien wij het Licht

St. Jorisstraat 10 2981 GA Ridderkerk Tel.: 0180 - 42 46 98 Fax: 0180 - 43 51 52 winkel@de-kandelaar.nl



UNIEKE KEUKENFORMULE

Wij zijn de meest flexibele keukenspecialist van Nederland. Met onze compleet uitgeruste showroombus brengen wij een uitgebreide collectie bij u thuis. Uw woning is onze showroom!

Inspiratie op doen? Ga naar:

www.homekeukens.nl



DIT MAAKT ONS UNIEK:

- ✓ Het hele traject in eigen beheer
- ✓ Uw nieuwe keuken direct bekijken met Virtual Reality
- ✓ Geen aanbetaling

Kies uw keuken bij u thuis!

1

WIJ KOMEN NAAR U TOE:
NAAR DE PLEK WAAR
UW NIEUWE KEUKEN
KOMT.

2

U KIEST DE MATERIALEN
WAARMEE WIJ TER
PLEKKE HET 3D-ONTWERP
VAN UW KEUKEN MAKEN.

3

WIJ MONTEREN UW
KEUKEN EN STAAN OOK NA
OPLEVERING GARANT VOOR
UW KEUKENPLEZIER!



homekeukens



Sinke
groenprojecten

Randweg 73
2951 AK Alblasserdam
Tel 078 69 34 517
Fax 078 69 34 077
Mob 06 20 63 44 88
info@sinkegroenprojecten.nl
www.sinkegroenprojecten.nl

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Boomverzorging



3^{de} Barendrechtseweg 541
2991 SH Barendrecht

Klippel
Kraanverhuur



mooi
PARFUMERIE
VAN ZESSEN

Makado-Center 31 | Alblasserdam
078 - 691 22 68 | www.davanzessen.nl



NU OOK ONLINE TE BESTELLEN!
WWW.NOTENKRAAMSLAGBOOM.NL

€ 4,95 VERZENDKOSTEN, VANAF 35 EURO GRATIS

Vragen? Stuur ons gerust een berichtje.
WhatsApp: 06-19899497
E-mail: info@notenkraamslagboom.nl



LEENDERT JANSE
Plafonds & Wanden

LEENDERT JANSE
Waalsmondelaan 5
2951 AW Alblasserdam
06 - 175 99 990
info@leendertjanse.nl
www.leendertjanse.nl



Van De Graaf
Hovenier

Hoveniersbedrijf Van de Graaf

Van Eesterensingel 4
2951 CK Alblasserdam
Tel.: 078 691 64 09
Mobiel: 06 - 430 223 92



CRUM
Timmerwerken & Interieurbouw

06 - 49 84 34 13 | info@crumtimmerwerken.nl



Thuisin Makado

Makadocenter 54
2951 EJ Alblasserdam
078 6915028
makado@thuisin.nl

Wij staan voor u klaar met
een professioneel advies



CARROSSERIEBOUW
SPEC. CONSTRUCTIE

U·D·SCHEE
Sinds 1902

ALBLASSERDAM
TEL. 078 6912441



NUGTEREN TRANSPORT
Your partner in logistics

Rapenburg 5
2952 AP Alblasserdam
Phone +31 (0)78 6911004
Email info@nugterentransport.nl
Internet www.nugterentransport.nl



K&B van Pelt BV

OOK VOOR
GEVELMONTAGE
EN
GLASZETTEN!

VOOR HET HUREN VAN

- **MINIHIJSKRANEN**
- **GLASLIFTEN**
- **GLASZUIGERS**

kijk voor meer info op onze webiste:

WWW.GLASLIFTHUREN.NL

OF BEL: 078-3030087



Gemotiveerde collega's gezocht voor nieuwe locatie Ridderkerk!



MAGAZIJNMEDEWERKER FULLTIME/ PARTTIME

Wat doet Vasco?

VASCO-fulfilment is een e-fulfilmentdienstverlener en verwerkt dagelijks diverse bestellingen voor webshops.

Wat ga jij doen?

Als magazijnmedewerker maak je onderdeel uit van ons 'Fulfilmentproces'. Hierin draag je de verantwoordelijkheid om nieuwe ontvangsten te verwerken en te lokaliseren. Daarnaast ga je ook orders picken voor onze klanten. Als magazijnmedewerker zijn je werkzaamheden dus gevarieerd!



Jij bent...

- Enthousiast, pakt aan met een no-nonsense mentaliteit;
- Flexibel inzetbaar tussen 08:00 uur en 23:30 uur (ma-vr);
- Woonachtig binnen een straal van 15 kilometer van Ridderkerk;
- Vitaal en fysiek sterk, in staat om veel te lopen en soms zwaardere artikelen te tillen (max. 23kg).

✓ Direct aan de slag!

✓ Kans op vast contract

✓ Doorgroei mogelijkheden

Solliciteer!

Enthousiast geworden? Kom dan werken bij ons jonge team! Solliciteer direct via:
www.vasco-fulfilment.nl/magazijnmedewerker
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!