

Jaarverslag 2015

Stichting Draagt Elkanders Lasten



“Een nalezing”



Draagt
Elkanders
Lasten

Voorwoord

In Leviticus 19 vers 9 en 10 lezen we: “Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen. Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgefallen beziën van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!”.

Bovengenoemde verzen zijn genomen uit de huiselijke en burgerlijke wetten zoals de Heere die aan Mozes gegeven had. Joodse wetgeleerden hebben uitgerekend dat het een zestiende deel van de akker moet zijn. Ook moet men, wat de druiven betreft, de grote druiven die men over het hoofd gezien heeft, laten hangen voor de nalezing. Van Ruth lezen we dat zij achter de maaiers liep. De aren die de maaiers lieten vallen werden niet opgeraapt. Deze waren bestemd voor de armen. Boaz gaf de maaiers zelfs de opdracht om “allengskens handvullen” te laten vallen. Voor onze tijd zouden we kunnen zeggen dat we een gedeelte van de opbrengst (lees inkomen), moeten besteden aan de armen.

Dat we als bestuur vanuit onze bewogenheid gelden en middelen mogen inzamelen dat als een “nalezing” voor de allerarmsten in Roemenië mag zijn.

Algemeen

We kunnen evenals de voorgaande jaren terugzien op een gezegend jaar waarin de hulpverlening in Roemenië zijn voortgang mocht hebben. In het vervolg van dit verslag kunt u lezen over de activiteiten die we ontplooiden om aan de nodige gelden te komen om onze activiteiten voor Roemenië te kunnen bekostigen. Hierbij moet onmiddellijk worden toegevoegd dat we door de niet aflatende hulp van menige vrijwillig(st)er in staat worden gesteld al dit werk te kunnen doen.

Ondanks het feit dat Roemenië op 1 januari 2007 tot de Europese Unie is toegetreden moeten wij nog steeds constateren dat de nood en de armoede onverminderd groot is. Op grond van onze bezoeken aan Roemenië hebben we gezien dat de toestand van de arme gezinnen zeker niet verbeterd is. De economische crisis heeft Roemenië hard getroffen.

Ondanks de (uiterlijke) veranderingen die zich ontegenzeggelijk beginnen voor te doen, zijn we er van overtuigd dat de hulpverlening nog onverminderd door moet gaan.

Het was in het kalenderjaar 2015 het 20^e jaar dat wij in Roemenië actief mochten zijn met hulpverlening aan onze noodlijdende medemens. Tot 11 november 2008 als Stichting De Ondergrondse Kerk afd. IJsselmonde en vanaf deze datum als Stichting Draagt Elkanders Lasten.

Bestuurlijk

Als bestuur vergaderden we in 2015 10 keer. We vergaderden weer volgens een vastgesteld rooster. De bestuursleden Arie Velthuizen en Leo Nugteren waren aftredend. In de bestuursvergadering van 3 februari 2015 is onze penningmeester Arie Velthuizen herkozen als penningmeester. Ons bestuurslid Leo Nugteren stelde zich niet meer herkiesbaar, waardoor wij helaas genoodzaakt waren afscheid van hem te moeten nemen. Via een mail d.d. 3 maart 2015 zegde Leander den Hoed zijn bestuurslidmaatschap op. In de vacature van Leo werd Jan Pieter van der Waal als bestuurslid benoemd. Deze bezoekt d.d. 12 mei 2015 voor het eerst onze bestuursvergadering. In de vacature van Leander doet Rianne Klippel haar intrede als

bestuurslid op de bestuursvergadering d.d. 3 november 2015. Het bestuur is dankbaar dat het bestuur weer op volledige bezetting is (volgens onze statuten).

Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Wim Klippel	voorzitter
Bert Tronchet	secretaris
Arie Velthuisen	penningmeester
Roelie Gouweloos	algemeen adjunct
Joke van der Weiden	lid
Eline Crum	lid
Cees van der Steldt	lid
Jan Pieter van der Waal	lid
Rianne Klippel	lid

Jubileum 20 jaar Stichting Draagt Elkander Lasten

Op 9 oktober 2015 mochten wij als stichting ons 20 jarig jubileum herdenken. Dit heuglijke feit werd herdacht tijdens de jubileumzangavond d.d. 10 oktober 2015. Op deze avond spraken Liviu Balas (directeur Ecce Homo) en Sebastian Mariniuc (directeur Pentru Tine). Beiden werden door dominee C. van den Berg uit Ouddorp vertaald. Verder werkten mee aan deze avond: het gemengd jongeren koor Rejoice en kinderkoor De Sleutel. De collecte bedroeg bijna € 1100. De helft van deze opbrengst was bestemd voor de GZB. Op deze bijzonder indrukwekkende avond werd een extra nummer verspreid van onze nieuwsbrief. Het was een werkelijk schitterende uitgave, 48 pagina's in full colour.

“Ecce Homo”(“zie de Mens”) te Cluj-Napoca

De organisatie in Roemenië waar we vanaf onze oprichting ook dit jaar weer mee samenwerkten was de in Cluj-Napoca gevestigde stichting Ecce Homo. Ecce Homo is een Roemeense, christelijke hulporganisatie, die door de overheid erkend wordt. Ecce Homo werkt sinds 1990 onder de meest kansarmen in Roemenië, eerst in Cluj-Napoca, maar ondertussen ook in een zestal andere steden, verspreid over het hele land (Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleul Silvaniei, Targu Jiu, en Turda). De medewerkers van Ecce Homo, die onder leiding staan van hun directeur Liviu Balas, hebben vele contacten met instellingen en organisaties, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardentehuizen.

We hebben in 2015 tweemaal ons regulier bezoek gebracht aan Ecce Homo. In april en oktober 2015. Het is goed om deze contacten te hebben. De reis van oktober 2015 stond vrijwel geheel in het teken van het 25 jarig jubileum van Ecce Homo. Onze voorzitter heeft de felicitaties overgebracht. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Liviu Balas het gedenkboek “Ecce Homo 1990-2015 a (different kind of) tale” uitgegeven.

De tweedehandskledingwinkel en de babyshop voorzien in een behoefte. Met de opbrengst worden salarissen van het personeel betaald. Ook worden er regelmatig verkopingen gehouden op het terrein van Ecce Homo.

Wat betreft het ouderenproject van Ecce Homo: gezien de grote nood onder de ouderen is het wenselijk hier meer aandacht voor te vragen. We willen niet alleen gezinnen financieel sponsoren maar ook de mogelijkheid bieden om ouderen (vaak alleenstaand) te sponsoren.

De wintervoedselactie zal ook in 2016 gecontinueerd worden.

Fundatia Crestina de Ajutorare te Cluj-Napoca

Al jarenlang zijn er contacten met deze Roemeense stichting, die gerund wordt door Peter en

Rodica Morar en die in april 2015 is bezocht. Deze stichting verstrekt medicijnen aan mensen die hier geen geld voor hebben. Ondertussen zijn de activiteiten van deze stichting uitgebreid met o.a. fysiotherapie en een programma voor (arme) kinderen. Alle medicijnen, medische middelen en een groot deel van de ingezamelde incontinentiematerialen vinden via Ecce Homo hun weg naar deze stichting. Door het verminderde aantal transporten moet er extra gelet worden op de vervaldatum van de medicijnen.

“Pentru Tine” te Botosani

In november 2009 besloot het bestuur een nieuw project te ondersteunen ter realisatie van een sociaal dagcentrum voor kinderen te Botosani. Ondertussen is hiervoor de gelijknamige Roemeense organisatie “Pentru Tine” opgericht. Deze stichting staat onder leiding van de zeer gedreven Sebastian Mariniuc. De renovatie van het pand is medio januari 2010 voortvarend ter hand genomen. Deze stichting hebben we als bestuur in het verslagjaar 1 maal bezocht (april 2015). Het bestuur is diep onder de indruk zoals dit project kennelijk gezegd wordt. Door de hoge energiekosten in de winter heeft het bestuur toegezegd om de maandelijkse bijdrage ad € 650 gedurende de maanden november 2015 tot en met april 2016 te verhogen naar € 850.

De door de stichting geschonken tweedehands Mercedes Vito personenbus (april 2014) heeft nog steeds niet de vereiste “papieren”. Ondertussen is de 9-persoonsbus omgebouwd naar een 6-persoons. Hierdoor zouden de vereiste papieren geen probleem meer moeten zijn. Echter, aan het eind van het kalenderjaar is er nog geen wettelijke toestemming om met de bus te rijden!

Door Pentru Tine kon in het kalenderjaar € 4000 worden afgelost ten bate van de aankoop van de benedenverdieping. De renovatie van de benedenverdieping is met voortvarendheid ter hand genomen. Inmiddels worden er ook plannen gemaakt voor de bovenverdieping. Een vereiste is wel dat het dak dan eerst gerenoveerd c.q. vernieuwd moet worden. Het dak van de bovenverdieping is inmiddels vernieuwd.

Roemeense projecten:

Goederentransporten

We constateren een aanhoudende vermindering in aangevoerde kleding. In het verslagjaar werd slechts 1 transport met goederen naar Roemenië gereden. De laaddatum was: 27 mei 2015. Het transport werd verzorgd door firma Van Wijk. Het betrof een deeltransport. De aanhanger was gevuld door stichting Zie de Mens uit Strijen. Het gehele transport was bestemd voor stichting Pentru Tine te Botosani.

Gezinssponsorproject

Het doel van het gezinssponsorproject is het ondersteunen van arme gezinnen zowel maatschappelijk, financieel als geestelijk op zodanige wijze dat deze gezinnen er weer bovenop komen en op eigen kracht verder kunnen. De sponsorhulp vindt plaats in 6 steden te weten: Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleu Silvaniei, Turda en Targu Jiu. Momenteel worden er 340 gezinnen via “Ecce Homo” gesponsord. De maatschappelijke hulp omvat 3 gebieden:

- **Maatschappelijk:** Iedere maand wordt het gezin bezocht. De vorderingen worden bijgehouden, zoals gezinssituatie, gezondheid, schoolbezoek van de kinderen en het

verkrijgen van bepaalde uitkeringen. Ook staat de maatschappelijk werker de gezinnen met raad en daad bij.

- **Economisch:** De gezinnen worden financieel ondersteund, zodat vermeden wordt dat deze gezinnen op straat gezet worden, doordat zij de lopende kosten niet meer zouden kunnen betalen. Elk gezin ontvangt 2 keer per jaar kleding en voedsel. Er wordt gekeken of de gezinnen aanspraak kunnen maken op bijv. kinderbijslag, pensioen of andere uitkeringen, met als doel dat de gezinnen economisch onafhankelijk kunnen worden.
- **Geestelijk:** Ecce Homo gelooft dat de hoofdoorzaak van de armoede gelegen is aan gebrek aan moraal en geestelijke waarden. Daarom wordt de gezinnen een Bijbel aangeboden. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden met deze gezinnen.

De sponsorbijdrage bedraagt € 25 per gezin. In het kalenderjaar is het aantal gesponsorde gezinnen van 77 gelijk gebleven. De medewerkers van Ecce Homo hebben, zoals altijd, hun uiterste best gedaan om de gezinnen te bezoeken en te steunen. In iedere stad is ten minste 1 maatschappelijk werker actief die gezinnen maatschappelijk begeleidt en het evangelie brengt. Door deze begeleiding en hulp (financieel en materieel) kunnen deze gezinnen, die onder de armoedegrens leven, overleven. Door de ondersteuning is het mogelijk dat ze in hun huizen kunnen blijven wonen terwijl ze anders de kans lopen op straat gezet te worden omdat ze de kosten van de huur niet kunnen betalen. Ook worden ze gestimuleerd om werk te zoeken en de kinderen onderwijs te laten volgen. Het komt regelmatig voor dat sponsoring gestopt kan worden omdat een gezin door de hulp in staat is om zichzelf te “bedruipen”. Het komt echter ook voor dat de hulp aan een gezin gestopt wordt omdat men totaal niet gemotiveerd is mee te werken aan verbetering van de leefsituatie. Dit is voor de medewerkers van Ecce Homo een zeer moeilijke beslissing die door hen biddend voor deze mensen wordt genomen.

Door de steeds oplopende prijzen in Roemenië is het bedrag van € 25 per maand per gezin meer een symbolisch bedrag geworden. Door de steeds hogere salarissen wordt het voor Ecce Homo steeds moeilijker om de salarissen van de maatschappelijk werkers te betalen.

Sedert het vertrek van Marjan Doeleman uit ons bestuur (2007) is Marjan de gezinssponsoring blijven doen. Al die jaren was Marjan de coördinator van de gezinssponsoring. Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van Ecce Homo dat de lijst van sponsorgezinnen niet correspondeert met de lijst zoals onze stichting die hanteert ontstond binnen het bestuur de wens om meer zicht te krijgen op het hele gezinssponsoringsproject. In goed onderling overleg en met begrip heeft Marjan de gezinssponsoring in het kalenderjaar overgedragen aan ons nieuw bestuurslid Rianne Klippel. We zijn Marjan veel dank verschuldigd voor het feit dat zij zoveel jaren verantwoordelijk is geweest voor de gezinssponsoring en wensen Rianne veel succes met het gezinssponsoringsproject. Het bestuur hoopt zo meer grip te hebben op het reilen en zeilen van het gezinssponsorproject en hoopt in 2016 het gezinssponsorproject weer op orde te hebben.

Kindersponsoring

Family Home A-Mic en Social Centre La Noi

De beide kindertehuizen van Ecce Homo werden tot 2009 gesponsord vanuit Engeland. Door de economische malaise werd de sponsoring voor een belangrijk deel stopgezet. Om de kinderen toch in deze tehuizen te kunnen laten wonen en daar opgevoed te worden in een omgeving met christelijke normen en waarden, besloten we als Stichting Draagt Elkanders Lasten een deel van de kosten voor onze rekening te nemen door kindersponsoring op te zetten. Reeds in 2009 konden we hiermee een aanvang nemen en in het verslagjaar werden alle 25 kinderen gesponsord door Nederlandse sponsors voor € 10,- per maand.

Enkele kinderen verlieten de tehuizen vanwege het bereiken van zelfstandigheid na hun 18e verjaardag of omdat ze terug gingen naar hun ouders of familie. Nieuwe kinderen kwamen hiervoor in de plaats. Ze werden aangemeld via de politie of jeugdzorg. Voor sommige kinderen is het moeilijk om te wennen aan de dagelijkse structuur die ze in de tehuizen geboden krijgen en anderen passen zich vanaf de eerste dag prima aan. Al met al voorziet deze voorziening nog altijd in een grote behoefte voor kinderen die niet bij hun eigen gezin kunnen blijven vanwege de armoede, gebroken gezinnen of verkeerd gedrag. We hopen met dit project door te kunnen gaan met de hulp van sponsors. Meer sponsors zijn nog altijd welkom om de kosten van de tehuizen te helpen dragen.

Aan de afspraak om “als het lijden kan” een bijdrage van € 1250,- voor algemeen nut voor de kindertehuizen over te maken, is ook in het kalenderjaar voldaan.

Ouderensponsoring in Cluj Napoca

De situatie van ouderen in Roemenië is voor zeer velen dramatisch te noemen vanwege de lage pensioenen. Een gepensioneerde ontvangt meestal niet meer dan € 90,- per maand. Omdat kosten van levensonderhoud al veel hoger uitkomen lijdt deze groep veel armoede. Voor voedsel en kleding is er vrijwel geen geld beschikbaar. Daarbij komen voor vele ouderen ook nog eens kosten voor zaken die betrekking hebben op de gezondheid. Een bijzonderheid daarbij is ook dat weduwen pas een uitkering krijgen als ze langer dan 40 jaar getrouwd zijn als hun man overlijdt. Ecce Homo heeft dit probleem onderkend en probeert ouderen meerdere keren per jaar te helpen met voedselpakketten. Daarnaast zijn er 2 parttime sociaal werkers werkzaam voor deze groep. De sociaal werkers begeleiden deze mensen door middel van gesprekken, hulp bij gezondheidsproblemen zoals het krijgen van financiële vergoedingen en het verstrekken van voedselpakketten. Als stichting Draagt Elkanders Lasten dragen we al enkele jaren bij in de kosten voor de voedselpakketten en sinds 2015 zijn we ook gestart met een sponsorproject. Voor € 25,- per maand kan iemand vanuit Nederland een Roemeense oudere ondersteunen. Tot op heden is de belangstelling voor dit project maar minimaal en worden er 3 ouderen gesponsord vanuit onze stichting. Voor 2016 is het belangrijk dat we dit project meer op de kaart proberen te krijgen omdat de nood onder de groep ouderen zo enorm schrijnend is.

Evangelisatie

De maatschappelijke nood onder de arme gezinnen is zeer groot. Niet minder groot is de geestelijke nood. Veelvuldig komen echtscheidingen, alcoholisme, criminaliteit etc. voor. Gezinnen zijn ontwricht. Zodra een gezin gesponsord wordt, wordt er met deze mensen uit de Bijbel gelezen en wordt er gebeden. Bij alle sponsorgezinnen wordt een Bijbel aangeboden. We hebben gezien dat het werk van de maatschappelijk werkers rijk gezegend wordt. Als Gods Woord beslag gaat leggen zien we grote veranderingen. Het is altijd een doelstelling van onze stichting geweest om ook aan evangelisatie te doen. Niet actief d.m.v. bijv. straat evangelisatie, maar door het verstrekken en uitdelen van evangelisatiemateriaal en Bijbels. We moeten het éne doen en het andere niet nalaten. Zie Jak. 2:15 en 16: Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddriftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?

Ook in het kalenderjaar ontving onze stichting het bedrag van € 1000 van stichting “De Kandelaar” (evangelische boekhandel te Ridderkerk). Een deel van het sponsorgeld is aangewend om een bibliotheek te starten in Pentru Tine. In juli 2015 is een verslag met foto's hieromtrent naar “De Kandelaar” verzonden. Van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) ontvingen we enkele dozen met Roemeense Johannes en Marcusevangeliën. Tijdens de bezoeken aan Roemenië is veel evangelisatiemateriaal uitgedeeld. We zijn de GBS zeer erkentelijk dat zij steeds weer belangeloos evangelisatiematerialen voor onze stichting

beschikbaar stelt. De GBS voerde actie in het kalenderjaar voor meer bekendheid. De GBS heeft gevraagd om in onze nieuwsbrief duidelijk aandacht te schenken aan de GBS. Nu deden wij dat al door middel van de reisverslagen en foto's in onze nieuwsbrief. De GBS heeft gevraagd om meer op te vallen door bijv. een "kadertje" te plaatsen. Als stichting zijn we ook donateur geworden van de GBS.

Wintervoedselproject

In de periode december 2014 en januari 2015 werd de gebruikelijke geldinzamelingsactie gehouden om onze sponsorgezinnen van een voedselpakket te voorzien. De actie heeft ruim € 3200 opgebracht. We maakten € 4000 over voor deze actie. Deze actie heeft een enorme impact op de mensen. Dat er mensen zijn in Nederland, die met hun lot zijn begaan maakt grote indruk op de mensen. De actie was aanvankelijk bedoeld om onze eigen sponsorgezinnen van een (extra) pakket te voorzien, maar is ondertussen dermate uitgegroeid, dat alle 340 gezinnen in het afgelopen kalenderjaar een voedselpakket ontvingen.

Aan het thuisfront:

Public Relations

Het is enorm belangrijk om veel bekendheid te geven aan het werk van een organisatie als de onze. Pas als men het vertrouwen van de achterban heeft weten te winnen en de giftenstroom (zowel materieel als financieel) op gang komt, is men in staat om hulp te verlenen. Door alle mogelijke acties aan te kondigen in de plaatselijke week en kerkbladen is onze bekendheid met name in Ridderkerk groot. Van belang is ook om mensen te laten zien wat er met hun giften gebeurt. Na iedere Roemenië-reis volgt een informatieavond. Ten bate van de kerststerrenverkoop zijn "in de wijk" folders verspreid.

In het kalenderjaar zijn relatief veel informatiemiddagen en -avonden gegeven.

Nieuwsbrief

Onze eerste nieuwsbrief is uitgekomen in december 1999. Inmiddels is het 37^e nummer uitgekomen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een zeer professioneel en representatief blad. De lay-out wordt verzorgd door ons bestuurslid Cees van der Steldt en bij drukkerij Van de Perk wordt de nieuwsbrief gedrukt. De oplage is evenals het vorige jaar 800 stuks. Frequentie: 2 maal per jaar. Een telkens weerkerend deel van de nieuwsbrief vormt het reisverslag. Zodoende wordt onze achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en projecten aangaande ons werk aldaar. Ook wordt de nieuwsbrief gebruikt om allerlei activiteiten aan te kondigen, zoals informatieavonden, verkopen, zangavonden etc. Ook de financiën krijgen aandacht. Zo wordt 1 keer per jaar een jaaroverzicht gegeven door de penningmeester. Door de adverteerders wordt een aanzienlijk deel van de kosten van de nieuwsbrief betaald. In verband met ons 20 jarig jubileum is een extra nieuwsbrief in full colour uitgebracht.

Website www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl

We zijn ervan overtuigd dat een eigen website een uitstekend PR instrument is. In 2002 is gestart met een eigen site. Vanaf mei 2007 is de site vernieuwd. Deze voorziet duidelijk in een behoefte. In juni 2014 is overleg geweest met Johan Vermeulen (MadebyJohan) om te komen tot een geheel vernieuwde en eigentijdse website. Ons bestuurslid Cees van der Steldt neemt hierin het voortouw. In het kalenderjaar is de nieuwe site (nog) niet gerealiseerd. Vanwege de kosten is besloten dat Cees van der Steldt samen met collega's en Reinier Crum, de site gaan bouwen. Voorbereidingen voor deze vernieuwde site zijn in gang gezet. D.V. mei 2016 hopen we onze vernieuwde site te "lanceren". Onze website is in het kalenderjaar 5460

keer bezocht, waarvan 3605 unieke bezoekers (1310 meer unieke bezoekers dan in 2014!). Een spectaculaire stijging!

Jaar	Aantal unieke bezoekers
2009	889
2010	1383
2011	1241
2012	1697
2013	1726
2014	2295
2015	3605



Facebook pagina

(<https://www.facebook.com/Stichting-Draagt-Elkanders-Lasten-422649721145349/>)

In februari 2013 is gestart met een Facebook pagina. Na een aanvankelijk moeizame start is daar in maart van het kalenderjaar verandering in gekomen. Onze vrijwilliger Peter Gouweloos heeft het bijhouden van de Facebook pagina overgenomen. Vanaf dat moment wordt de Facebook pagina gevuld met up-to-date informatie over al onze activiteiten. Peter maakt gebruik van veel fotomateriaal van voorgaande reizen tot recente foto's van markten, informatieavonden en het laden van de vrachtwagen. Dankzij de moderne media was het ook mogelijk dat de Roemeniëgangers tijdens de reizen elke dag een verslag konden plaatsen. Daardoor hebben we niet alleen volgers uit Nederland maar zit er ook een aantal Roemeense volgers tussen. Het aantal volgers bedraagt 117 en iedere maand komen er nieuwe bij. Vanaf deze plaats spreekt het bestuur zijn dank uit voor de nauwgezetheid waarmee Peter de Facebook pagina bijhoudt.

De sorteergroep

Iedere maandagavond tussen 19.00 en 19.30 uur staat de deur van de schuur aan de Legendijk te Ridderkerk open. Hier hebben de mensen dan de mogelijkheid om hun overtollige kleding te komen brengen. Voor iedere zak kleding wordt € 1,00 gevraagd als bijdrage aan de transportkosten, wat over het algemeen goed gedaan wordt. Eén keer in de vier weken wordt

het dezelfde avond uitgesorteerd door een groep dames. In de andere weken wordt dit op een woensdag of donderdagavond gedaan. Er wordt met 2 groepen gewerkt die onder “leiding” staan van Joke van der Weiden of Roelie Gouweloos. Het is altijd erg gezellig en tussen het uitsorteren wordt er heel wat afgelachen, maar ook heel wat besproken. Er zijn in totaal 14 dames die zich hiervoor inzetten en 1 man die de dozen boven zet. Ook is er 1 man die voor de bananendozen zorgt. Al deze mensen worden vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt voor het vele werk wat iedere week gedaan wordt en hopen nog lang op een goede samenwerking.

De breigroep

Al 20 jaar breien mensen voor Roemenië. De breisters komen niet alleen uit de Alblasserwaard en omgeving, zoals Bleskensgraaf, Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Dordrecht, maar er wordt zelfs in Amsterdam voor onze stichting gebreid. De handwerkclub van Zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen en Rotterdam breien ook voor onze stichting. Ook de breigroep van het “Hoochhuis” te Alblasserdam is alweer een paar jaar actief. Van zanggroep “Gloria” komt er ook steeds meer breiwerk binnen. Ze breien zo mooi alsof het uit de winkel komt! In het kalenderjaar is een nieuwe breigroep van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) gestart. Eenmaal per maand komt men in het huis van ons bestuurslid Joke van der Weiden samen om er te breien en te haken.

Ook in het verslagjaar zijn weer heel veel dekens, truien, sjaals en mutsen gemaakt uit liefde voor de mensen die het minder hebben dan wij. Wat fijn is het dat vele ouderen zo ook hun steentje kunnen bijdragen en zich zo nog nuttig kunnen maken. Ook zij willen dit niet missen en beleven er vreugde aan. Tenslotte zijn er ook dames die vele lapjes tot een deken maken. Ook zij hebben weer heel veel werk verzet. Alle breisters en haaksters, die hebben meegewerkt om al die mensen blij te maken, vanaf deze plaats heel hartelijk dank.

Fondswerving

Gedurende het verslagjaar werden veel acties georganiseerd om de benodigde gelden voor de hulpverlening binnen te krijgen.

We noemen:

- ❖ Informatieavond Riederborgh 13 januari
- ❖ Wintervoedselpakkettenactie
- ❖ Presentatie Hersteld Herv. Kerk te Boven Hardinxveld 19 februari
- ❖ Informatieavond Streefkerk 2 maart
- ❖ Ouderenmiddag Ger. Gem. te Slikkerveer 14 april
- ❖ Presentatie zorgcentrum Parkzicht te Sliedrecht 29 april
- ❖ Geraniummarkt 2 en 9 mei
- ❖ Fotomiddag Riederborgh 19 mei
- ❖ Actie paaseitjes
- ❖ Food –en ambachtenmarkt Ridderkerk 20 juni
- ❖ Informatieavond Riederborgh 7 juli
- ❖ Braderie Ridderkerk West 29 augustus
- ❖ Chocoladeactie scholen
- ❖ Jubileumzangavond 10 oktober
- ❖ Informatiemiddag d’ Amandelhof 26 oktober
- ❖ Informatieavond vrouwenvereniging Ger. Gem. Alblasserdam 27 oktober
- ❖ Informatieavond JV Ger. Gem. 14 november
- ❖ Informatiemiddag Uitzicht 16 november
- ❖ Huis-aan-huiscollecte 7 – 19 december
- ❖ Kerststerrenactie 11 en 12 december

Tenslotte

Ook in het afgelopen jaar 2015 hebben wij, zoals u hebt gelezen, de lasten van anderen, met Gods hulp, enigszins mogen verlichten. De Heere heeft ons hierin rijk willen zegenen. De ondersteuning aan de verschillende projecten mocht doorgang vinden. De Heere, die harten neigde tot milddadigheid, komt daartoe alleen de dank toe. We hopen en bidden dat het alles mag zijn tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Naast God willen we iedereen, die op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons werk heel hartelijk dank zeggen. Of dat nu was door het beschikbaar stellen van goederen, financiën, sorteren, vrachtauto laden of anderszins, zonder deze hulp hadden wij ook niets kunnen beginnen.

We hopen dat we ook in 2016, de kracht, de lust, de gezondheid en de middelen mogen ontvangen om met dit moeilijke maar ook mooie werk door te mogen gaan.

Januari 2016

Namens het bestuur van:
Stichting “Draagt Elkanders Lasten”

Bert Tronchet
Secretaris

