

Jaarverslag 2014

Stichting Draagt Elkanders Lasten

“Werp uw brood uit”



Draagt
Elkanders
Lasten

Voorwoord:

In Prediker 11 vers 1 en 2a lezen we: “Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan zeven, ja, ook aan acht”.

Matthew Henry merkt bij dit gedeelte op:

Salomo had bij de rijken erop aangedrongen zeer milddadig te zijn voor de armen. De plicht zelf wordt ons aanbevolen, vs. 1. Werp uw brood uit op het water, uw broodkoren op de lage plaatsen (zo verstaan sommigen het), een toespeling op de landman, die het zaad draagt, het broodkoren van zijn gezin voor zijn maaltijd uitdragende, wetende dat hij anders in het volgende jaar geen oogst kan hebben. Zo neemt de liefdadige van zijn broodkoren voor zaadkoren, om de armen te voorzien, om aan alle wateren te zaaien (Jes. 32:20), omdat hij maaien zal wat hij gezaaid heeft, Gal. 6:7. Geef mild aan de armen, hoewel het de schijn kan hebben van weggeworpen en verloren te zijn, zoals hetgeen men op het water werpt. Stuur het op reis, zend het uit op goed geluk, zoals kooplieden, die handel drijven op zee. Vertrouw het toe aan het water, het zal niet zinken. “Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht, dat is: wees overvloedig in werken van liefdadigheid.” Geef geen klein beetje, maar een deel, eenmaal. “Geef aan velen, aan zeven, ja ook aan acht”. Indien gij zeven doelen van barmhartigheid ontmoet, geef ze alle en dan, als gij een achtste ontmoet, geef ook daaraan, als gij nog acht ontmoet, geef het ook aan die alle.

Het “brood uitwerpen” kunnen we ook toepassen op het uitdelen van Evangelisatie materiaal. Zijn Woord zal toch niet ledig tot Hem wederkeren, maar het zal doen wat Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zende (Jes. 55:12). Dat de Heere deze verspreiding als een middel in Zijn hand wil gebruiken tot Zijn eer.

Dat we als bestuur vanuit onze bewogenheid “ons brood” mogen uitwerpen en “delen” mogen geven aan de allerarmsten in Roemenië.

Algemeen:

We kunnen evenals de voorgaande jaren terugzien op een gezegend jaar waarin de hulpverlening in Roemenië zijn voortgang mocht hebben. In het vervolg van dit verslag kunt u lezen over de activiteiten die we ontplooiden om aan de nodige gelden te komen om onze activiteiten voor Roemenië te kunnen bekostigen. Hierbij moet onmiddellijk worden toegevoegd, dat we door de niet aflatende hulp van menige vrijwillig(st)er, in staat worden gesteld al dit werk te kunnen doen.

Ondanks het feit dat Roemenië op 1 januari 2007 tot de Europese Unie is toegetreden moeten wij nog steeds constateren dat de nood en de armoede onverminderd groot is. Op grond van onze bezoeken aan Roemenië hebben we gezien dat de toestand van de arme gezinnen zeker niet verbeterd is. De economische crisis heeft Roemenië hard getroffen.

Ondanks de (uiterlijke) veranderingen die zich ontegenzeggelijk beginnen voor te doen, zijn we er van overtuigd dat de hulpverlening nog onverminderd door moet gaan.

Het was in het kalenderjaar 2014 het 19^e jaar dat wij in Roemenië actief mogen zijn met hulpverlening aan onze noodlijdende medemens. Tot 11 november 2008 als Stichting De Ondergrondse Kerk afd. IJsselmonde en vanaf deze datum als Stichting Draagt Elkanders Lasten.

Bestuurlijk:

Als bestuur vergaderden we in 2014 11 keer. We vergaderden weer volgens een vastgesteld rooster.

In het afgelopen kalender jaar hebben zich geen veranderingen in ons bestuur voorgedaan.

In de bestuursvergadering van 4 februari 2014 zijn bij acclamatie Roelie Gouweloos en Joke van der Weiden als bestuursleden herkozen. Ze aanvaardden beiden hun herverkiezing.

Per 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Wim Klippel	voorzitter.
Bert Tronchet	secretaris.
Arie Velthuisen	penningmeester.
Roelie Gouweloos	algemeen adjunct.
Joke van der Weiden	lid.
Leo Nugteren	lid.
Eline Crum	lid.
Leander den Hoed	lid.
Cees van der Steldt	lid.

Evenals vorig jaar bestaat het bestuur uit het maximaal aantal bestuursleden, zoals de statuten van onze stichting vermelden.

“Ecce Homo”(“zie de Mens”) te Cluj-Napoca

De organisatie in Roemenië waar we vanaf onze oprichting ook dit jaar weer mee samenwerkten was de in Cluj-Napoca gevestigde stichting Ecce Homo. Ecce Homo is een Roemeense, christelijke hulporganisatie, die door de overheid erkend wordt. Ecce Homo werkt sinds 1990 onder de meest kansarmen in Roemenië, eerst in Cluj-Napoca, maar ondertussen ook in een zestal andere steden, verspreid over het hele land (Alba-Iulia, Botosani, Simleul Silvaniei, Targu Jiu, Timisoara en Turda). De medewerkers van Ecce Homo, die onder leiding staan van hun directeur Liviu Balas, hebben vele contacten met instellingen en organisaties, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardentehuizen.

We hebben in 2014 tweemaal ons regulier bezoek gebracht aan Ecce Homo. In april en oktober 2014. Het is goed om deze contacten te hebben. In het kalender jaar zien een verminderd verloop wat betreft het personeel bij Ecce Homo. Door de voortdurende stijging voor levensonderhoud en stijging van salarissen, blijft het voor Ecce Homo moeilijk om de medewerkers een relevant salaris te betalen. Per 1 januari 2014 is de Engelse organisatie Samaritans Purse gestopt met de sponsoring van Ecce Homo. Met name in de gezinssponsoring is dit merkbaar geworden. De sponsoring is in een viertal jaren afgebouwd. Samaritans Purse sponsorde in 2009 ca. 360 gezinnen. In de overgangperiode werd elk gezin dat stopte met sponsoring niet vervangen door een ander gezin. Op 1 januari 2014 waren er nog 160 gezinnen over. Vanaf dit tijdstip stopte de sponsoring voor deze gezinnen. Tijdens de bezoeken aan Ecce Homo is gebleken dat Ecce Homo niet heeft geanticipeerd op de nieuw ontstane situatie. Het gevolg is dat het aantal sponsorgezinnen die via Ecce Homo gesponsord worden drastisch gedaald is. Het aantal sponsorgezinnen bedraagt nu 364. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op de organisatie. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Naar aanleiding van een schrijven van het bestuur aan Liviu Balas en het gesprek dat het bestuur heeft gehad met Liviu in oktober 2014 hebben we het wederzijds vertrouwen in elkaar opnieuw uitgesproken en besloten om gezamenlijk de samenwerking voort te zetten. We respecteren elkaars standpunten. Ecce Homo stelt zich heel afhankelijk van God op, terwijl onze stichting toch een meer zakelijke inslag heeft. Getracht wordt de wederzijdse communicatie te verbeteren.

De tweedehandskledingwinkel en de baby shop voorzien in een behoefte. Met de opbrengst worden salarissen van het personeel betaald. Ook worden er regelmatig verkopen gehouden op het terrein van Ecce Homo.

Wat betreft het ouderenproject van Ecce Homo: hier wil onze stichting meer aandacht voor vragen. In de toekomst willen we niet alleen gezinnen financieel sponsoren maar ook de mogelijkheid bieden om ouderen (vaak alleenstaand) te sponsoren.

De winter voedselactie zal ook in 2015 gecontinueerd worden.

Fundatia Crestina de Ajutorare te Cluj-Napoca

Al jaren lang zijn er contacten met deze Roemeense stichting. Deze stichting wordt gerund door Peter en Rodica Morar. In het kalenderjaar is deze stichting niet bezocht. Deze stichting verstrekt medicijnen aan mensen die hier geen geld voor hebben. Alle medicijnen, medische middelen en een groot deel van de ingezamelde incontinentiematerialen vinden, via Ecce Homo, hun weg naar deze stichting. Er is gebleken dat niet alle medicijnen ingevoerd mogen worden. Geert Klippel screent alle medicijnen aan de hand van een lijst van medicijnen die niet ingevoerd mogen worden. Door het verminderde aantal transporten moet er extra gelet worden op de vervaldatum van de medicijnen. Behalve het verstrekken van medicijnen zijn de werkzaamheden van deze stichting uitgebreid met o.a. fysiotherapie en een programma voor (arme) kinderen.

“Pentru Tine” te Botosani

In november 2009 besloot het bestuur een nieuw project te ondersteunen ter realisatie van een sociaal dagcentrum voor kinderen te Botosani. Ondertussen is hiervoor de gelijknamige Roemeense organisatie “Pentru Tine” opgericht. Deze stichting staat onder leiding van de zeer gedreven Sebastian Mariniuc. De renovatie van het pand is medio januari 2010 voortvarend ter hand genomen. Ook deze stichting hebben we als bestuur in het verslagjaar 2 maal bezocht (zie bovengenoemde data). Het bestuur is diep onder de indruk zoals dit project kennelijk gezegend wordt. Door de hoge energiekosten in de winter heeft het bestuur toegezegd om de maandelijkse bijdrage ad € 600 gedurende de maanden november 2014 tot en met april 2015 te verhogen naar € 800. In het kalenderjaar is gestart met een maandelijkse bijdrage voor de studie van Diana ad € 50.

Hoogtepunt was wel de overdracht door ons bestuur van een prachtige tweedehands Mercedes Vito personenbus aan Sebastian Mariniuc tijdens de voorjaarsreis. Inmiddels is door Pentru Tine een tweede personenbus aangeschaft.

Tijdens de najaarsreis is het speeltoestel van de Buitenschool te Dordrecht, dat met het transport van 5 september 2013 naar Botosani is vervoerd, in gebruik genomen. De montage heeft op zich laten wachten omdat gelijker tijd een renovatie van het voorterrein zou plaats vinden. Het resultaat is schitterend, tot grote vreugde van de kinderen. Om de Roemeniëgangers te verrassen heeft Sebastian de montage van het speeltoestel “verzwegen”. De verrassing was volkomen!

De bestaande ruimten zijn opnieuw geschilderd. Men is begonnen met de renovatie van de benedenverdieping. Een nieuwe entree is geplaatst. Met de bovenverdieping zijn ook grote plannen. De eigenaar wil het dak vernieuwen en verhogen. Hier kunnen, net als op de benedenverdieping, appartementen gemaakt worden voor jongeren die middelbaar onderwijs volgen in Botosani en die te ver weg wonen om iedere dag op en neer te reizen. De plannen om een tweedehands winkel, eventueel in combinatie met een christelijke (boek)winkel, te beginnen nemen steeds vastere vormen aan.

Als nieuwste project noemen we het realiseren van een bibliotheek in Pentru Tine.

Uit de gesprekken met Sebastian Mariniuc blijkt een groot enthousiasme en een duidelijke (toekomst)visie betreffende het uitbreiden van de activiteiten van Pentru Tine.

Roemeense projecten:

Goederentransporten

We constateren een aanhoudende vermindering in aangevoerde kleding. In het verslagjaar werd slechts één transport met goederen naar Roemenië gereden. De laaddatum was: 21 november 2014. Het transport werd verzorgd door van Wijk. Het transport werd gesponsord.

Gezinssponsorproject

Het doel van het gezinssponsorproject is het ondersteunen van arme gezinnen, zowel maatschappelijk, financieel als geestelijk, op zo danige wijze dat deze gezinnen er weer bovenop komen en op eigen kracht verder te kunnen. De sponsorhulp heeft zich uitgebreid naar 7 steden te weten: Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleu Silvaniei, Timisoara, Turda en Targu Jiu. Momenteel worden er 364 gezinnen via “Ecce Homo” gesponsord. De maatschappelijke hulp omvat 3 gebieden:

- **Maatschappelijk:** Iedere maand wordt het gezin bezocht. De vorderingen worden bijgehouden, zoals gezinssituatie, gezondheid, schoolbezoek van de kinderen en het

verkrijgen van bepaalde uitkeringen. Ook staat de maatschappelijk werker de gezinnen met raad en daad bij.

- **Economisch:** De gezinnen worden financieel ondersteund, zodat vermeden wordt dat deze gezinnen op straat gezet worden, doordat zij de lopende kosten niet meer zouden kunnen betalen. Elk gezin ontvangt 2 keer per jaar kleding en voedsel. Er wordt gekeken of de gezinnen aanspraak kunnen maken op bijv. kinderbijslag, pensioen of andere uitkeringen, met als doel dat de gezinnen economisch onafhankelijk kunnen worden.
- **Geestelijk:** Ecce Homo gelooft dat de hoofdoorzaak van de armoede gelegen is aan gebrek aan moraal en geestelijke waarden. Daarom wordt de gezinnen een Bijbel aangeboden. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden met deze gezinnen.

De sponsorbijdrage bedraagt € 25 per gezin.

In het kalenderjaar daalde het aantal door onze stichting gesponsorde gezinnen verder van 81 naar 77! Een daling van 4 gezinnen. Hiermee zet de trend zich voort van het afnemende aantal gezinnen dat via onze stichting gesponsord wordt.

De medewerkers van Ecce Homo hebben, zoals altijd, hun uiterste best gedaan om de gezinnen te bezoeken en te steunen. Dit hebben we tijdens onze bezoeken met eigen ogen kunnen constateren. In iedere stad is ten minste 1 maatschappelijk werker actief die gezinnen maatschappelijk begeleidt en het evangelie brengt. Door deze begeleiding en hulp (financieel en materieel) kunnen deze gezinnen, die onder de armoede grens leven, overleven. Door de ondersteuning is het mogelijk dat ze in hun huizen kunnen blijven wonen terwijl ze anders de kans lopen op straat gezet te worden omdat ze de kosten van de huur niet kunnen betalen. Ook worden ze gestimuleerd om werk te zoeken en de kinderen onderwijs te laten volgen. Het komt regelmatig voor dat sponsoring gestopt kan worden omdat een gezin door de hulp in staat is om zichzelf te “bedruipen”. Het komt echter ook voor dat de hulp aan een gezin gestopt wordt omdat men totaal niet gemotiveerd is mee te werken aan verbetering van de leefsituatie. Dit is voor de medewerkers van Ecce Homo een zeer moeilijke beslissing die door hen biddend voor deze mensen wordt genomen.

Door de steeds oplopende prijzen in Roemenië is het bedrag van € 25 per maand per gezin meer een symbolisch bedrag geworden. Door de steeds hogere salarissen wordt het voor Ecce Homo steeds moeilijker om de salarissen van de maatschappelijk werkers te betalen.

Evangelisatie

Niet alleen is de maatschappelijke nood onder de arme gezinnen zeer groot, niet minder groot is de geestelijke nood. Veelvuldig komen echtscheidingen, alcoholisme, criminaliteit etc. voor. Gezinnen zijn ontwricht. Zodra een gezin gesponsord wordt, wordt er met deze mensen uit de Bijbel gelezen en wordt er gebeden. In zeg maar alle gezinnen komt een Bijbel. We hebben gezien dat het werk van de maatschappelijk werkers rijk gezegend wordt. Als Gods Woord beslag gaat leggen zien we grote veranderingen. Het is altijd een doelstelling van onze stichting geweest om ook aan evangelisatie te doen. Niet actief d.m.v. bijv. straatevangelisatie, maar door het verstrekken en uitdelen van evangelisatiemateriaal en Bijbels. We moeten het éne doen en het andere niet nalaten. Zie Jac 2: 15 en 16: Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddriftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?

Het sponsorgeld van stichting “De Kandelaar” (evangelische boekhandel te Ridderkerk) is aangewend om een bibliotheek te starten in Pentru Tine. Van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) ontvingen we enkele dozen met Roemeense Johannes -en Marcus evangeliën. Tijdens de Roemenië bezoeken is veel evangelisatie materiaal uitgedeeld. We zijn

de GBS zeer erkentelijk dat zij steeds weer belangeloos evangelisatie materialen voor onze stichting beschikbaar stelt.

Wintervoedselproject

In de periode december 2013 en januari 2014 werd de gebruikelijke geldinzamelingsactie gehouden om onze sponsorgezinnen van een voedselpakket te voorzien. De actie heeft ruim € 4000 opgebracht. Deze actie heeft een enorme impact op de mensen. Dat er mensen zijn in Holland, die met hun lot zijn begaan. Dit maakt grote indruk op de mensen. De actie was aanvankelijk bedoeld om onze eigen sponsorgezinnen van een (extra) pakket te voorzien, maar is ondertussen dermate uitgegroeid, zodat alle 364 gezinnen in het afgelopen kalenderjaar een voedselpakket ontvingen.

In september – oktober 2014 hield Ecce Homo de “aardappelactie” voor alleen staande ouderen. Dit project is opgezet voor ouderen (met een pensioen van minder dan ca. € 100). 500 Ouderen ontvingen 25 kg aardappelen. Het personeel van Ecce Homo en een groot aantal vrijwilligers hebben de aardappelen gedistribueerd. Als bestuur willen we meer aandacht schenken voor het ouderenproject.

Kindersponsoring

Family Home A-Mic en Social Centre La Noi

De beide kindertehuizen van Ecce Homo werden tot 2009 gesponsord vanuit Engeland. Door de economische malaise werd de sponsoring voor een belangrijk deel stopgezet.

Om de kinderen toch in deze tehuizen te kunnen laten wonen en daar opgevoed te worden in een omgeving met christelijke normen en waarden, besloten we als Stichting Draagt Elkanders Lasten een deel van de kosten voor onze rekening te nemen door kindersponsoring op te zetten.

Reeds in 2009 konden we hiermee een aanvang nemen en in het verslagjaar werden alle 25 kinderen gesponsord door Nederlandse sponsors voor € 10,- per maand. Er is zoveel belangstelling dat reeds een paar sponsors niet een “eigen” kind sponsoren maar de tehuizen in het algemeen.

Naast sponsoring per kind konden we ook in dit kalenderjaar, ten algemeen nut, een bijdrage leveren van € 1250,-. Bij onze bezoeken constateerden we opnieuw dat de kinderen het hier goed hebben, ze krijgen een goede opvoeding, (Bijbels)onderwijs, eten, kleding enz.

De medewerkers van Ecce Homo proberen de kinderen weer in contact te brengen met hun eigen families en zo mogelijk ze daar weer terug te plaatsen.

De sponsors kunnen hun sponsorkind met kaarten of brieven via ons en Ecce homo benaderen en contact onderhouden. Als we een bezoek brengen kunnen er pakketjes voor de kinderen worden meegegeven.

We hopen dat dit project ook volgend jaar gecontinueerd kan worden.

Aan het thuisfront:

Public Relations:

Het is enorm belangrijk om veel bekendheid te geven aan het werk van een organisatie als de onze. Pas als men het vertrouwen van de achterban heeft weten te winnen is men in staat om hulp te verlenen omdat pas dan de giftenstroom, materieel dan wel financieel, op gang komt. Door alle mogelijke acties aan te kondigen in de plaatselijke week –en kerkbladen is onze

bekendheid met name in Ridderkerk groot. Van belang is ook om mensen te laten zien wat er met hun giften gebeurt. Na iedere Roemenië-reis volgt een informatieavond.

In het kalenderjaar zijn relatief meer informatie middagen –en avonden gegeven. Een grote verrassing was de ontvangst van een kwart van de opbrengst van de rommelmarkt verkoping van de Goede Herderkerk. Na een korte presentatie aan de rommelmarkt commissie van bovengenoemde kerk, werd een bedrag ad € 3000 overhandigd ten bate van onze stichting!

Nieuwsbrief:

Onze eerste nieuwsbrief is uitgekomen in december 1999. Inmiddels is het 34^e nummer uitgekomen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een zeer professioneel en representatief blad. De lay-out wordt verzorgd door Cees van de Steldt en bij drukkerij van de Perk wordt de nieuwsbrief gedrukt. De oplage is evenals het vorige jaar 800 stuks. Frequentie: 2 maal per jaar. Een telkens weerkerend deel van de nieuwsbrief vormt het reisverslag. Zodoende wordt onze achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en projecten aangaande ons werk aldaar. Ook wordt de nieuwsbrief gebruikt om allerlei activiteiten aan te kondigen, zoals informatieavonden, verkopingen, zangavonden etc. Ook de financiën krijgen aandacht. Zo wordt 1 keer per jaar een jaaroverzicht gegeven door de penningmeester. Door de adverteerders wordt een aanzienlijk deel van de kosten van de nieuwsbrief betaald.

Foldermateriaal

Dit jaar werd een nieuwe folder ontwikkeld met betrekking tot het werven van gelden voor een nieuwe bus voor stichting Pentru Tine.

Website www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl

We zijn ervan overtuigd dat een eigen website een uitstekend PR instrument is. In 2002 is gestart met een eigen site. Vanaf mei 2007 is de site vernieuwd. De site voorziet duidelijk in een behoefte. De veranderingen in 2013, aangaande een andere indeling van de site, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. In samenwerking met Johan Vermeulen (MadebyJohan), ons bestuurslid Cees van de Steldt, en ondergetekende is in juni van het kalenderjaar overleg geweest om te komen tot een geheel vernieuwde en eigentijdse website. Voorbereidingen voor deze vernieuwde site zijn in gang gezet.

Onze website is in het kalenderjaar 3822 keer bezocht, waarvan 2295 unieke bezoekers (569 meer dan in 2013!).

Facebook

In februari 2013 is gestart met een Facebook pagina. Dit heeft in dat jaar echter nauwelijks vervolg gekregen. Voor het kalenderjaar heeft ons bestuurslid Leander den Hoed op zich genomen om deze pagina bij te gaan houden. Het bestuur hecht er waarde aan dat de Facebook pagina up-to-date is. Het bestuur is van mening dat de continuïteit in onze Facebook pagina verbeterd dient te worden.

Beleidsplan

Van de belastingdienst ontvingen we in 2013 bericht over strengere regels betreffende het ANBI keurmerk. Er wordt o.a. voorgeschreven welke informatie op de website inzichtelijk moet zijn. Op één voorwaarde werd nog niet voldaan: het beloningsbeleid van bestuursleden. Het bestuur heeft in januari 2014 een nieuw beleidsplan 2014 – 2017 geschreven. Hierin is het beloningsbeleid van bestuursleden opgenomen. Het nieuwe beleidsplan is te raadplegen via onze site.

De sorteergroep:

Het afgelopen jaar is weer volop kleding uit gesorteerd voor Roemenië. Iedere week werden er spullen gebracht die in diezelfde week uitgezocht werden. Gesorteerd wordt in kleding voor dames, heren en kinderen. Ook wordt gesorteerd in zomer -en winter goed.

Er kwam weer van alles tevoorschijn uit de zakken. Van gloednieuwe kleding tot babypakjes uit de jaren zeventig. Helaas ook weer enkele zakken met daarin versleten en kapotte kleding. Jammer dat we nog steeds alles goed moeten nakijken. Ook dekens en lakens, speelgoed, schoenen en jassen waren zeer welkom.

Met 2 verschillende groepen wordt er gewerkt, die “onder leiding staan” van Joke van der Weiden en Roelie Gouweloos. Er is in het kalenderjaar 1 vrachtwagen geladen voor transport naar Roemenië. In het kalenderjaar is gedurende de zomervakantie geen kleding ingezameld.

Voor de, in september 2011 ingevoerde, bijdrage van € 1 per zak kleding is veel begrip en kan gezien worden als een succes. De kleding blijft zeer welkom in Roemenië.

Ook kwam er vanuit Roemenië de vraag naar rollators, looprekken en rolstoelen. Verder is er behoefte aan schoolmateriaal.

De breigroep

Al 20 jaar breien mensen voor Roemenië. De breisters komen uit de Alblasterwaard en omgeving, zoals Bleskensgraaf, Papendrecht, Alblasterdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Dordrecht. Ook de handwerkclub van Zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen en Rotterdam breien voor onze stichting.

Ook in het verslagjaar zijn weer heel veel dekens, truien, sjaals en mutsen gemaakt uit liefde voor de mensen die het minder hebben dan wij. Ook is er veel wol ontvangen om door te geven aan onze breisters. Wat fijn is het dat vele ouderen zo ook hun steentje kunnen bijdragen en zich zo nog nuttig kunnen maken. (Wat moeten zij doen zonder breiwerk?) Ook zij willen dit niet missen. Tenslotte zijn er ook dames die vele lapjes tot een deken maken. Ook zij hebben weer heel veel werk verzet. Allen die hebben meegewerkt om al die mensen blij te maken vanaf deze plaats heel hartelijk dank.

Fondswerving:

Gedurende het verslagjaar werden vele acties georganiseerd om de benodigde gelden voor de hulpverlening binnen te krijgen.

We noemen:

- ❖ Winter voedselpakketten actie
- ❖ Informatieavond in “de Riederborgh” 22 januari
- ❖ Ouderenmiddag in de Boezenkerk te Bolnes 19 februari
- ❖ Actie “Bus voor Pentru Tine”
- ❖ Geraniummarkt 19 april en 3 mei
- ❖ Paaseitjes actie
- ❖ YouthMission 4 en 5 april
- ❖ Voorjaarsmarkt in “de Riederborgh” 17 mei
- ❖ PCOB middag in “de Alblashof” 17 juni
- ❖ Informatieavond in “de Riederborgh” 18 juni
- ❖ Informatieavond in “de Riederborgh” 28 augustus
- ❖ Jaarlijkse verkoping 20 september
- ❖ Informatiemiddag in de “Goede Herder Kerk” 9 oktober ’14
- ❖ Informatiemiddag in “d’Amandelhof” 13 oktober

- ❖ Korte informatieavond en ontvangst kwart opbrengst rommelmarkt in de “Goede Herder Kerk” 8 november
- ❖ Huis-aan-huis collecte 1 t/m 13 december
- ❖ Kerststerren verkoop “de Riederborgh” en “Uitzicht” 12 en 13 december
- ❖ Folders rondbrengen

Tenslotte:

Ook in het afgelopen jaar 2014 mochten wij, zoals u hebt gelezen, de lasten van anderen, met Gods hulp, enigszins verlichten. De Heere heeft ons hierin rijk willen zegenen. De ondersteuning aan de onderscheiden projecten mocht doorgang vinden. De Heere, die harten neigde tot milddadigheid, komt daartoe alleen de dank toe. We hopen en bidden dat het alles mag zijn tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Naast God willen we iedereen, die op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons werk heel hartelijk dank zeggen. Of dat nu was door het beschikbaar stellen van goederen, financiën, sorteren, vrachtauto's laden of anderszins, zonder deze hulp hadden wij ook niets kunnen beginnen.

We hopen dat we ook in 2015, de kracht, de lust, de gezondheid en de middelen mogen ontvangen om met dit moeilijke maar ook mooie werk door te mogen gaan.

Januari 2015

Namens het bestuur van:
Stichting “Draagt Elkanders Lasten”

Bert Tronchet
Secretaris