

Jaarverslag 2018



Stichting Draagt Elkanders Lasten

Voorwoord

De tijd staat niet stil. U kunt zich het vorige jaarverslag wellicht nog goed herinneren. En nu heeft u alweer een jaarverslag in handen van Stichting Draagt Elkanders Lasten over het jaar 2018.

De Bijbel wijst ons op de kortheid van het leven en herinnert ons eraan dat er ook een eeuwig leven is. Zowel het tijdelijke als het eeuwige leven is van God. Wat we ook kunnen of menen te kunnen, leven kunnen we niet maken. De Heere wel. En het wonder is dat Hij leven schenken wil en onderhouden, zelfs het echte, ware, eeuwige leven! Dat moet ons verwonderen.

Maar ook in gebed gaan met de vraag: Laat mijn ziel leven en zij zal U loven(PS. 119:175). Laten we bij alles wat ons hart zo onrustig en bezorgd kan maken vanwege alles in en om ons heen niet vergeten dat God er is, van Wie we zingen: Mijn hart roept uit tot God Die leeft en aan mijn ziel het leven geeft (Ps 84). Als we dat kennen doet ons dat groot van God denken, ook voor alle geliefden om ons heen en onze naaste, dichtbij maar ook in Roemenië en Moldavië. Kinderen, volwassenen en ouderen. De Bijbel spreekt hoopvol als het gaat om het nageslacht. In Psalm 72 : 5 lezen we: Zij zullen U vrezen, zolang er zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Dat is puur de trouw van God, Die er voor zorgt dat Hij altijd een volk zal hebben dat Zijn Naam ootmoedig zal vrezen.

Ook in de hulpverlening in ons werkgebied mochten we in 2018 die trouw van God zien en ervaren. De kerk, in met name, Moldavië zien we groeien.

Dat we ook in 2019 onze verwachting mogen stellen op Die God die om Zichzelf en Zijn verbond, om Zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, ook nu nog werkt.

Algemeen

We kunnen evenals de voorgaande jaren terugzien op een gezegend jaar. De hulpverlening in Roemenië en Moldavië mocht ook nu weer zijn voortgang hebben. In het vervolg van dit verslag kunt u lezen over de activiteiten die we ontplooiden om aan de nodige gelden te komen om onze activiteiten te kunnen bekostigen. Hieraan moet onmiddellijk worden toegevoegd dat we door de niet aflatende hulp van menige vrijwillig(st)er in staat worden gesteld al dit werk te kunnen doen.

We moeten constateren dat de nood en de armoede onverminderd groot is. Op grond van onze bezoeken aan Roemenië hebben we gezien dat de toestand van de arme gezinnen zeker niet verbeterd is. De economische crisis heeft Roemenië hard getroffen. We moeten hier eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat we zien dat in de grote steden, in het westen van Roemenië, de nood wat minder groot lijkt te worden. Vandaar ook dat we ons steeds meer richten op het oosten van het land en Moldavië. In dit verslagjaar zijn afspraken gemaakt met de Stichting Ecce Homo te Cluj Napoca, waar we 23 jaar mee samenwerken, om per 31 december 2019 deze samenwerking te beëindigen. Stichting Draagt Elkanders Lasten gaat zich dan helemaal richten op het Noordoosten van Roemenië en de republiek Moldavië. Dit gaat in samenwerking met de Stichting Pentru Tine te Botosani.

In april 2016 hebben we voor het eerst een bezoek gebracht aan Moldavië. We moesten vaststellen dat de nood daar nog veel schrijnender is dan in Roemenië en daarom proberen we het e.e.a. voor de bevolking daar te betekenen.

Ondanks de (uiterlijke) veranderingen die zich ontegenzeggelijk beginnen voor te doen, zijn we er van overtuigd dat de hulpverlening in de genoemde gebieden nog onverminderd door moet gaan.

Bestuurlijk

Als bestuur vergaderden we in 2018 11 keer. We vergaderden weer volgens een vastgesteld rooster. De bestuursleden Roelie Gouweloos en Joke van der Weiden waren aftredend en zijn bij acclamatie herkozen voor een volgende periode van 4 jaar.

In de bestaande vacature is in het verslagjaar niet kunnen worden voorzien.

Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Wim Klippel voorzitter

Roelie Gouweloos secretaris

Arie Velthuisen penningmeester

Vacature algemeen adjunct

Joke van der Weiden lid

Eline Crum lid

Rianne Klippel lid

Corina Gouweloos lid

Peter van der Lugt lid

'Ecce Homo' ('Zie De Mens') te Cluj-Napoca

De organisatie in Roemenië waar we vanaf onze oprichting ook dit jaar weer mee samenwerkten was de in Cluj-Napoca gevestigde stichting 'Ecce Homo'. 'Ecce Homo' is een Roemeense, christelijke hulporganisatie, die door de overheid erkend wordt. 'Ecce Homo' werkt sinds 1990 onder de meest kansarmen in Roemenië, eerst in Cluj-Napoca, maar ondertussen ook in een zestal andere steden, verspreid over het hele land (Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleul Silvaniei, Targu Jiu, en Turda). De medewerkers van 'Ecce Homo' hebben vele contacten met instellingen en organisaties, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardentehuizen.

We hebben in 2018 eenmaal een bezoek gebracht aan 'Ecce Homo': van 7 – 9 augustus. Het is goed om deze contacten te hebben. In juli 2017 heeft de directeur/ oprichter van deze stichting zijn functie neergelegd i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is als voorzitter van de stichting betrokken gebleven bij het werk van Ecce Homo. Directeur is Antoanella Balas geworden. De leidinggevende functies zijn als een deeltijdfunctie voor drie medewerkers ingevuld.

De tweedehandskledingwinkel en de baby-shop voorzien in een behoefte. Met de opbrengst worden salarissen van het personeel betaald. Ook worden er regelmatig verkopen gehouden op het terrein van 'Ecce Homo'.

Via Ecce Homo zijn door Draagt Elkanders Lasten de projecten gezinssponsoring, kind sponsoring en ouderen sponsoring gesteund.

De winter-voedselactie werd ook in 2018 gehouden met als resultaat dat alle gezinnen een voedselpakket ontvingen in de maand februari. Deze actie zal ook in 2019 gecontinueerd worden.

Als bestuur van SDEL hebben we al geruime tijd vastgesteld dat de nood in het Westen van Roemenië (Cluj Napoca e.o.) geleidelijk aan minder is geworden. Daarom is besloten om gedurende het jaar 2019 de samenwerking met Ecce Homo af te bouwen en ons volledig te gaan richten op het Noordoosten van het land en Moldavië. Tijdens het bezoek van Augustus werd dit met de medewerkers van Ecce Homo besproken. Ze hadden begrip voor onze plannen en zegden hun volledige medewerking toe om tot een goede beëindiging van onze samenwerking te komen na 24 jaar.

‘Fundatia Crestina de Ajutorare’ te Cluj-Napoca

Al jarenlang zijn er contacten met deze Roemeense stichting. Deze stichting wordt gerund door Peter en Rodica Morar. In het kalenderjaar werd de stichting ook in Augustus bezocht. Deze stichting verstrekt medicijnen aan mensen die hier geen geld voor hebben. Ondertussen zijn de activiteiten van deze stichting uitgebreid met o.a. fysiotherapie en een programma voor (arme) kinderen. Alle medicijnen, medische middelen en een groot deel van de ingezamelde incontinentiematerialen vonden, via ‘Ecce Homo’, hun weg naar deze stichting. Omdat medicijnen een beperkte houdbaarheid hebben duurde het soms te lang voordat deze op plaats van bestemming konden aankomen. Daarom heeft Draagt Elkanders Lasten besloten te stoppen met inzameling van medicijnen en wordt ook met deze organisatie de samenwerking gestopt per 31 december 2019.

‘Pentru Tine’ te Botosani

In november 2009 besloot het bestuur een nieuw project te ondersteunen ter realisatie van een sociaal dagcentrum voor kinderen te Botosani. Ondertussen is hiervoor de gelijknamige Roemeense organisatie ‘Pentru Tine’ opgericht. Deze stichting staat onder leiding van de zeer gedreven Sebastian Mariniuc. De renovatie van het pand is medio januari 2010 voortvarend ter hand genomen. Mede met hulp van de eigenaar van de bovenste verdieping van het gebouw is het in achterliggende jaren omgevormd tot een mooie en functionele locatie. Eind 2018 werd aan het laatste deel van de buitenkant isolatie aangebracht waardoor de stookkosten naar beneden kunnen.

Deze stichting hebben we als bestuur in het verslagjaar 2 maal bezocht. Het bestuur is diep onder de indruk, zoals dit project kennelijk gezegend wordt.

Met samenwerking van een Roemeense stichting, genaamd ‘Bucuria familie association’ (‘Stichting vreugde van het gezin’), is in september 2017 een christelijke kleuterschool gerealiseerd, de enige in heel Botosani met 120.000 inwoners. Dit vindt plaats op de tweede verdieping van het gebouw. Door Stichting Draagt Elkanders Lasten kon het meubilair worden geleverd. In 2018 werd in september al een 2^{de} groep gestart.

Ook de naschoolse opvang voor de armste kinderen uit de stad blijft doorgang vinden en voldoet aan een grote behoefte.

In het verslagjaar gingen er 2 transporten naar Pentru Tine. Ook hier worden enkele keren per jaar verkopen georganiseerd om wat geld vrij te kunnen maken als bijdrage in de salaris kosten.

Maandelijks werd een bijdrage geleverd aan o.a. de salaris- en stookkosten van Pentru Tine. In 2018 werd Laurentiu Martiniuc sociaal werker bij deze stichting nadat hij dat bijna 20 jaar was geweest bij Ecce Homo. Hij gaat voor Pentru Tine, en daarmee ook voor SDEL, de gezinssponsoring opstarten.

Project Moldavië

In april 2016 werd door een delegatie van het bestuur voor het eerst een bezoek gebracht aan Moldavië. We kwamen hier in contact met een kerkelijke gemeente die daar sinds een jaar was ontstaan in het dorp Niorcani.

Sebastian Mariniuc, directeur van ‘Pentru Tine’ in Botosani, was in contact gekomen met Emanuel Besleaga, die sociaal werk doet in dit dorp in Moldavië.

De gedrevenheid van de leden van de kerkelijke gemeente, maar ook die van Emanuel, de enorme armoede in het land en de geweldige corruptie waar het land mee te maken heeft,

hebben grote indruk achtergelaten. Ook de mensenhandel, prostitutie en orgaanhandel maakten grote indruk. Na een tweede oriënterend bezoek hebben we als bestuur besloten om in dit land hulp te gaan bieden aan de gemeente in Niorcani.

Er werd geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van een gebouw waarin kerkdiensten kunnen worden gehouden en van waaruit hulp geboden kan worden aan mensen in die omgeving die dat nodig hebben. We hebben het dan over hulp in de breedste zin van het woord. Hulp in de geestelijke nood door verspreiding van het Evangelie, in sociale en maatschappelijke nood door het beschikbaar stellen van kleding, voedsel, enz. Op het terrein van de nieuwe kerk (7000 m² groot) kunnen ook vakantiecampen voor kinderen uit de wijde omtrek worden georganiseerd. Ook hieraan willen we graag onze bijdrage leveren. Het gebouw werd gerenoveerd en op Kerstavond 2016 kon de eerste dienst plaats vinden. Dit jaar werd de renovatie afgerond, een stukje aangebouwd, en werd een huis gebouwd voor de evangelist/sociaal werker. Hierin is tevens een gastenverblijf gemaakt voor eventuele gastevangelisten die hier komen.

In 2017 gingen twee mensen (een echtpaar) als evangelisten werken in de stad Soroca, ongeveer 30 kilometer vanaf Niorcani, die ook de begeleiding van mensen in dit dorp op zich hebben genomen. Als deze hulpverleners in aanraking komen met meisjes (en jongens) die in de prostitutie dreigen te komen, of eruit komen, kunnen ze door hen worden doorverwezen naar instellingen met de nodige professie om deze mensen te helpen. Dit evangelisten echtpaar is door omstandigheden moeten stoppen maar inmiddels zijn zowel voor Niorcani als Soroca nieuwe evangelisten/sociaal werkers gevonden. Het zijn 2 (nog jonge)broers met hun gezinnen uit het Roemeense Brasov. Het ene echtpaar woont in Niorcani en het andere in Soroca.

Als Draagt Elkanders Lasten brachten we dit jaar 2 keer een bezoek en konden diensten worden meegemaakt en voedselpakketten worden achter gelaten.

We hoorden en zagen hoe deze mensen God loofden uit dankbaarheid voor wat Hij hun heeft gegeven.

We hebben geconstateerd dat de kerk groeit en dat er in Soroca een gemeente is ontstaan binnen de grote zigeunergemeenschap in die stad.

Roemeense projecten:

Goederentransport.

In het verslagjaar zijn er 2 transporten geweest naar Botosani. Op 1 februari en 29 augustus werden de vrachtwagens geladen.

Gezinssponsoring

Het doel van het gezinssponsorproject is het ondersteunen van arme gezinnen, zowel maatschappelijk, financieel als geestelijk op zodanige wijze dat deze gezinnen er weer bovenop komen en op eigen kracht verder kunnen. De sponsorhulp loopt via Ecce Homo en vindt plaats in 6 steden, te weten: Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleu Silvaniei, Targu Jiu en Zalau. In de zomer van 2018 is met Ecce Homo afgesproken dat Stichting Draagt Elkanders Lasten de focus gaat verleggen van West- naar Oost-Roemenië (en Moldavië), aangezien de nood in Oost-Roemenië (en Moldavië) aanzienlijk hoger is dan in West-Roemenië. Vanaf 1 oktober 2018 is er om die reden een maatschappelijk werker van Ecce Homo bij Pentru Tine in dienst getreden, van waaruit hij de gezinnen in Botosani en

omgeving zal ondersteunen. De overgang tussen de verschillende werkgebieden en sponsorgezinnen zal in het volgende jaar volledig zijn afgerond.

De maatschappelijke hulp omvat 3 gebieden:

- Maatschappelijk: Iedere maand wordt het gezin bezocht. De vorderingen worden bijgehouden, zoals gezinssituatie, gezondheid, schoolbezoek van de kinderen en het verkrijgen van bepaalde uitkeringen. Ook staat de maatschappelijk werker de gezinnen met raad en daad bij.

- Economisch: De gezinnen worden financieel ondersteund, zodat vermeden wordt dat deze gezinnen op straat gezet worden, doordat zij de lopende kosten niet meer zouden kunnen betalen. Elk gezin ontvangt 2 keer per jaar kleding en voedsel. Er wordt gekeken of de gezinnen aanspraak kunnen maken op bijv. kinderbijslag, pensioen of andere uitkeringen, met als doel dat de gezinnen economisch onafhankelijk kunnen worden.

- Geestelijk: 'Ecce Homo' gelooft dat de hoofdoorzaak van de armoede gelegen is aan gebrek aan moraal en geestelijke waarden. Daarom wordt de gezinnen een Bijbel aangeboden. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden met deze gezinnen.

De sponsorbijdrage bedraagt € 25,- per gezin. In het jaar 2018 is in het Nieuwsblad de gezinssponsoring opnieuw extra onder de aandacht gebracht.

Het kalenderjaar begon met de sponsoring van 72 gezinnen (en 4 ouderen). Eind december werden er 70 gezinnen (en 4 ouderen) gesponsord. Er is dus een afname geweest van 2 sponsoren.

De medewerkers van Ecce Homo hebben, zoals altijd, hun uiterste best gedaan om de gezinnen te bezoeken en te steunen. In iedere stad is ten minste 1 maatschappelijk werker actief die gezinnen maatschappelijk begeleidt en het evangelie brengt. Door deze begeleiding en hulp (financieel en materieel) kunnen deze gezinnen, die onder de armoedegrens leven, overleven. Door de ondersteuning is het mogelijk dat ze in hun huizen kunnen blijven wonen, terwijl ze anders de kans lopen op straat gezet te worden, omdat ze de kosten van de huur niet kunnen betalen. Ook worden ze gestimuleerd om werk te zoeken en de kinderen onderwijs te laten volgen. Het komt regelmatig voor dat sponsoring gestopt kan worden, omdat een gezin door de hulp in staat is om zichzelf te 'bedruipen'. Het komt echter ook voor dat de hulp aan een gezin gestopt wordt, omdat men totaal niet gemotiveerd is mee te werken aan verbetering van de leefsituatie. Dit is voor de medewerkers van Ecce Homo een zeer moeilijke beslissing, die door hen biddend voor deze mensen wordt genomen. Door de steeds oplopende prijzen in Roemenië is het bedrag van € 25,- per maand per gezin meer een symbolisch bedrag geworden. Door de steeds hogere salarissen wordt het voor Ecce Homo steeds moeilijker om de salarissen van de maatschappelijk werkers te betalen.

Kindersponsoring

Met onze kindersponsoring zijn het afgelopen jaar wederom Family Home A-Mic en Social Centre La Noi financieel ondersteund. De beide kindertehuizen zijn van Ecce Homo. Deze voorziening is nog altijd een grote behoefte voor kinderen die niet bij hun eigen gezin kunnen blijven vanwege de armoede, gebroken gezinnen of verkeerd gedrag. Binnen de huizen zijn in afgelopen jaar wat kinderen gewisseld van het ene huis naar het andere huis en zijn ook een aantal kinderen hier niet meer woonachtig maar zijn ze op zichzelf gaan wonen.

Sinds 2009 zijn we gestart met deze vorm van sponsoring en werd het grootste gedeelte van de kinderen gesponsord door Nederlandse sponsors voor € 10,- per maand.

De sponsors die een kind sponsoren hebben onlangs een bericht gehad met de veranderingen rondom het sponsoren van een kind. Lange tijd kwam het geld direct ten

goede aan het gesponsorde kind. Doordat een aantal kinderen de leeftijd hebben gekregen dat ze zelf werk hebben en zichzelf ook beter kunnen verzorgen heeft Ecce Homo gemeend om het geld dat via Stichting Draagt Elkanders Lasten binnen komt te gaan gebruiken voor het algemeen budget van ieders huis.

Ouderensponsoring in Cluj-Napoco

De situatie van ouderen in Roemenië is voor zeer velen dramatisch te noemen vanwege de lage pensioenen. Een gepensioneerde ontvangt meestal niet meer dan € 90,- per maand. Omdat kosten van levensonderhoud al veel hoger uitkomen (reken daartoe energie, huur e.d.), lijdt deze groep veel armoede. Voor voedsel en kleding is er vrijwel geen geld beschikbaar. Daarbij komen voor vele ouderen ook nog eens kosten voor zaken die betrekking hebben op de gezondheid. Een bijzonderheid daarbij is ook dat weduwen pas een uitkering krijgen als ze langer dan 40 jaar getrouwd zijn op het moment dat hun man overlijdt. Ecce Homo heeft dit probleem onderkend en probeert ouderen meerdere keren per jaar te helpen met voedselpakketten. Daarnaast zijn er 2 parttime sociaal werkers werkzaam voor deze groep. De sociaal werkers begeleiden deze mensen door middel van gesprekken, hulp bij gezondheidsproblemen, zoals het krijgen van financiële vergoedingen en het verstrekken van de voedselpakketten. Als Stichting Draagt Elkanders Lasten dragen we al enkele jaren bij in de kosten voor de voedselpakketten en sinds 2015 zijn we ook gestart met een sponsorproject. Voor € 25,- per maand kan iemand vanuit Nederland een Roemeense oudere ondersteunen. Tot nog toe is de belangstelling voor dit project maar minimaal en worden er op dit moment 4 ouderen gesponsord vanuit onze stichting. Voor 2018 is het nog steeds belangrijk dat we dit project meer op de kaart proberen te krijgen, omdat de nood onder de groep ouderen zo enorm schrijnend is.

Evangelisatie

Niet alleen is de maatschappelijke nood onder de arme gezinnen zeer groot, niet minder groot is de geestelijke nood. Veelvuldig komen echtscheidingen, alcoholisme, criminaliteit etc. voor. Gezinnen zijn ontwricht. Zodra een gezin gesponsord wordt, wordt er met deze mensen uit de Bijbel gelezen en wordt er gebeden. In al deze gezinnen komt een Bijbel. We hebben gezien dat het werk van de maatschappelijk werkers rijk gezegend wordt. Als Gods Woord beslag gaat leggen, zien we grote veranderingen. Het is altijd een doelstelling van onze stichting geweest om ook aan evangelisatie te doen. Niet actief d.m.v. bijv. straatevangelisatie, maar door het verstrekken en uitdelen van evangelisatiemateriaal en Bijbels. We moeten het éne doen en het andere niet nalaten. Zie Jacobus 2: 15 en 16: "Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddriftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?"

Ook in het kalenderjaar ontving onze stichting het bedrag van € 1100,- van 'Stichting De Kandelaar' (evangelische boekhandel te Ridderkerk). Van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) ontvingen we enkele dozen met Roemeense Johannes- en Marcus-evangeliën en 200 Russische Bijbels voor Russisch sprekende mensen in Moldavië.. Tijdens de bezoeken is veel evangelisatiemateriaal uitgedeeld. We zijn de GBS zeer erkentelijk dat zij steeds weer belangeloos evangelisatiematerialen voor onze stichting beschikbaar stelt. De GBS voerde actie in het kalenderjaar voor meer bekendheid. De GBS heeft gevraagd om in ons Nieuwsblad duidelijk aandacht te schenken aan de GBS. Nu deden wij dat al door middel van

de reisverslagen en foto's in ons Nieuwsblad. De GBS heeft gevraagd om meer op te vallen door bijv. een kadertje te plaatsen. Als stichting zijn we ook donateur van de GBS.

Winter-voedselproject

In de periode december 2017 en januari 2018 werd de gebruikelijke geldinzamelingsactie gehouden om onze sponsorgezinnen van een voedselpakket te voorzien. De actie heeft zoveel opgebracht dat we € 5000,- over konden maken voor deze actie. Deze actie heeft een enorme impact op de mensen. Dat er mensen zijn in Holland, die met hun lot zijn begaan. Dit maakt grote indruk op de mensen. De actie was aanvankelijk bedoeld om onze eigen sponsorgezinnen van een (extra) pakket te voorzien, maar is ondertussen dermate uitgegroeid, dat alle 325 gezinnen in het afgelopen kalenderjaar een voedselpakket ontvingen.

Van het thuisfront

Public Relations

Het is enorm belangrijk om veel bekendheid te geven aan het werk van een organisatie, zoals die van ons. Pas als men het vertrouwen van de achterban heeft weten te winnen, is men in staat om hulp te verlenen, omdat pas dan de giftenstroom, materieel dan wel financieel, op gang komt. Door alle mogelijke acties aan te kondigen in de plaatselijke week- en kerkbladen, is onze bekendheid met name in Ridderkerk groot. Van belang is ook om mensen te laten zien wat er met hun giften gebeurt. Na iedere Roemenië-reis volgt een informatieavond.

In het kalenderjaar zijn relatief veel informatiemiddagen en -avonden gegeven op diverse plaatsen in het land, van Middelburg tot Ede.

Nieuwsblad

Onze eerste nieuwsblad, toen nog Nieuwsbrief, is uitgekomen in december 1999. Inmiddels zitten we in jaargang 20. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Het Nieuwsblad is uitgegroeid tot een zeer professioneel en representatief blad. In het verslagjaar werd overgestapt naar Drukkerij van Beuzekom te Ridderkerk. De oplage is evenals het vorige jaar 800 stuks. Frequentie: 2 maal per jaar. Een telkens weerkerend deel van het nieuwsblad vormt het reisverslag. Zodoende wordt onze achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en projecten aangaande ons werk aldaar. Ook wordt de nieuwsbrief gebruikt om allerlei activiteiten aan te kondigen, zoals informatieavonden, verkopeningen, zangavonden etc. Ook de financiën krijgen aandacht; zo wordt 1 keer per jaar een jaaroverzicht gegeven door de penningmeester. Door de adverteerders wordt een aanzienlijk deel van de kosten van de nieuwsbrief betaald.

Website.

Onze website (<https://www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl>) draagt bij aan de bekendheid en ook de inkomsten van onze stichting.

Ook afgelopen jaar wisten weer vele bezoekers ons online te vinden, namelijk 1.875 unieke gebruikers. Deze hebben in totaal meer dan 2.500 keer onze website bekeken. Vorig jaar was

het totaal aantal unieke bezoekers nog 1.318, een kanttekening daarbij is wel dat er toen pas vanaf maart gemeten is in verband met de nieuwe site. In onderstaande afbeelding staan de statistieken uit ons dashboard in Google Analytics over het jaar 2018.



Het komt voor dat mensen voor het eerst van de stichting horen via onze website (door bijvoorbeeld online te zoeken naar stichtingen die hulp verlenen in Roemenië en Moldavië) en dat er op deze manier contact ontstaat.

iDeal

De mogelijkheid om online te doneren lijkt ook zijn vruchten af te werken. Vooral rond bepaalde acties wordt hier gebruik van gemaakt. In totaal is er €601,- gedoneerd via de website in het afgelopen jaar, waarvan €230,- in de maand December (start voedselactie).

In het afgelopen jaar is de mogelijkheid gerealiseerd om ook bij de huis-aan-huis-collecte via iDeal te betalen, maar dan via een QR-code die via een mobiele telefoon gescand kan worden. Het loopt nog geen storm (ook nog niet alle banken ondersteunen dit) maar ook op deze manier zijn de eerste donaties al binnengekomen.

Google Adwords

Eind 2017 is Google Adwords geactiveerd waarbij we gratis (omdat we een stichting zijn) mogen adverteren op Google. Dit is nog steeds in gebruik, als u bijvoorbeeld zoekt op 'kledinginzameling Ridderkerk' dan kunt u ons vinden.

Facebook-pagina

We hebben in 2018 het 3^{de} jaar afgesloten met een vrijwilliger als beheerder van de facebookpagina van Stichting Draagt Elkanders Lasten. Terwijl we in januari 2018 zijn begonnen met 264 volgers, sloten we het jaar af met 335 volgers. Een stijging van 71 'likers'. In het afgelopen jaar zijn er 163 berichten geplaatst. Op die berichten zijn in totaal ruim 300 reacties geplaatst en in totaal zijn daarbij bijna 160 foto's online gezet. De berichten worden tussen de 400 en 600 personen gelezen. Echter zijn er een aantal piekmomenten geweest. Zo worden de dagelijkse online dagverslagen tijdens de reizen door bijna 800 personen gelezen.

Op de pagina plaatsen we ook berichten over activiteiten vanuit of voor de stichting. Te denken aan zangavonden, informatie avonden, collectes en verkopen van o.a. kerststerren. Wilt u niets missen van de stichting volg dan vandaag nog we pagina via www.facebook.nl/SDELridderkerk.

We zijn blij dat er in het afgelopen jaar weer zoveel aandacht geschonken is aan de berichten en acties op de Facebookpagina. Uiteraard zal de beheerder het komende jaar weer zijn best doen, om samen met het bestuur, mooie berichten te plaatsen over de ervaringen en activiteiten van de stichting.

De sorteergroep

Iedere maandagavond tussen 19.00 en 19.30 uur staat de deur van de schuur aan de Lagendijk te Ridderkerk open. Hier hebben de mensen dan de mogelijkheid om hun overvloedige kleding te komen brengen. Voor iedere zak kleding wordt € 1,- gevraagd, wat bestemd wordt als bijdrage van de transportkosten, wat over het algemeen goed gedaan wordt. Eén keer in de vier weken wordt het dezelfde avond uitgezocht door een groep dames en de andere weken wordt dit op een woensdag of donderdagavond gedaan. Er wordt met 2 groepen gewerkt. Het is altijd erg gezellig en tussen het uitsorteren, wordt er heel wat afgelachen, maar ook heel wat besproken. Er zijn in totaal 14 dames die zich hiervoor inzetten en 2 heren die zorgen dat de dozen worden weggezet en worden aangevuld. Al deze mensen worden vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt voor het vele werk wat iedere week gedaan wordt en we hopen nog lang op een goede samenwerking.

De breigroep

Al 22 jaar breien mensen voor Roemenië. De breisters komen niet alleen uit de Alblasserwaard en omgeving, zoals Bleskensgraaf, Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Dordrecht, maar er wordt zelfs in Amsterdam voor onze stichting gebreid. De handwerkclub van 'Zorgcentrum Uitzicht' te Vlaardingen breid ook voor onze stichting. Van zanggroep 'Gloria' komt er ook steeds meer breiwerk binnen. Ze breien zo mooi alsof het uit de winkel komt!

De breigroep van de PCOB te Alblasserdam; deze bestaat alweer twee jaar. Elke maand komen de breisters/haaksters bij elkaar en hebben een gezellige middag en breien voor het goede doel: Roemenië. Daarnaast is er bij de Levensbron in Ridderkerk een aantal vrouwen begonnen met een handwerkmiddag. Ook zij hebben al veel handwerk ingeleverd.

De breisters in de Alblasserwaard gaan ook nog steeds door. Bij 't Hoochhuis' in Alblasserdam zijn ook veel breisters actief. Velen kunnen het handwerk zelf niet missen, dit is gelijk een doel voor hen.

Zo hebben heel veel sjaals, mutsen, truien en dekens een ander thuis gevonden in Roemenië, waaronder de plaatsen Cluj-Napoca en Botosani. Vele mensen, waaronder een flink aantal kinderen, zijn er weer blij mee gemaakt.

Fondsenwerving.

Gedurende het verslagjaar werden veel acties georganiseerd om de benodigde gelden voor de hulpverlening binnen te krijgen.

We noemen:

Informatieavond in de Riederborgh:	18 januari
Informatiemiddag Rehoboth Goes	22 januari
Informatiemiddag Eben-Haezer Middelburg	9 februari
Informatiemiddag Uitzicht Vlaardingen	19 februari
Informatiemiddag PKN St. Annaland	20 februari
Informatiemiddag Beth-San Moerkapelle	15 maart
Informatieochtend school Streefkerk	4 april
Informatiemiddag Het Kompas Barendrecht	4 april
Paaseitjes actie	Maart
Geraniummarkt	5 en 12 Mei
Sponsorloop Het Kompas Barendrecht	25 mei
Informatiemiddag PKN Ede	6 juni
Bolussenverkoop Noordenweg	9 juni
Informatieavond Riederborgh	10 juli
500 dekens opgehaald in Leeuwarden	6 Oktober
Huis aan huis collecte	22 - 27 Oktober
Zangavond Wilhelminakerk Slikkerveer	3 november
Informatieavond Huis ter Leede Leerdam	26 november
Informatiemiddag 'd Amandelhof	3 december
Huis aan huis collecte	3 - 8 december
Kerststerren verkoop	14 en 15 December

Tenslotte:

Ook in het afgelopen jaar 2018 hebben wij, zoals u hebt gelezen, de lasten van anderen, met Gods hulp, enigszins mogen verlichten. De Heere heeft ons hierin rijk willen zegenen. De ondersteuning aan de onderscheiden projecten mocht doorgang vinden en zelfs in Moldavië mocht worden gewerkt. De Heere, die harten neigde tot milddadigheid, komt daartoe alleen de dank toe. We hopen en bidden dat het alles mag zijn tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Naast God willen we iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons werk heel hartelijk dank zeggen. Of dat nu was door het beschikbaar stellen van goederen, financiën, sorteren, vrachtwagen laden of anderszins, zonder deze hulp hadden wij ook niets kunnen beginnen.

We hopen dat we ook in 2019 de kracht, de lust, de gezondheid en de middelen mogen ontvangen om met dit moeilijke, maar ook mooie werk door te mogen gaan.

Januari 2019

Namens het bestuur van:
'Stichting Draagt Elkanders Lasten'

Roelie Gouweloos
Secretaris