

Financieel overzicht 2013

Saldo per 31-12-2012 € 27.008,45

Inkomsten:

Verkoop	100,00
Acties	17.350,89
Huis aan huis collecte	5.032,47
Sponsoring	20.987,49
Giften/algemeen	7.157,10
Giften/transport	3.313,80
Dia/video	1.281,51
Kindersponsoring	2.940,00
Rente	152,75
Evangelisatie	1.000,00
Hulpgoederen	14.446,00
Voedselpakketten	3.819,00
Pentru Tine	510,00
Nieuwsbrief	1.065,00
Zangavond	900,00
Kindertehuizen	1.535,00

Totaal € 79.872,34

Uitgaven:

Voedsel	5.250,00
Acties	6.034,30
Sponsoring	22.508,70
Transport	6.390,55
Kindersponsoring	3.360,00
Kindertehuizen	2.250,00
Opslag	2.724,00
Nieuwsbrief	1.941,66
Penrtu Tine	15.535,00
Administratie	301,39
Kosten bank	391,98
Diversen	370,00
Evangelisatie	900,00
Hulpgoederen	14.446,00
Zangavond	225,00

Totaal € 82.629,30

Saldo per 31-12-2013 € 24.251,49

In dit jaaroverzicht een verantwoording van de financiën over 2013. En dan zijn we ook deze keer weer dankbaar dat u ons in het afgelopen jaar bent blijven steunen. Veel hebben we kunnen betekenen voor de mensen in Roemenië. In het bijzonder door de vele giften voor de voedselactie hebben zoveel gezinnen in de moeilijke winterperiode even niet de zorgen om aan eten te komen en het geld wat daardoor niet uitgegeven hoeft te worden kan besteedt worden aan stook en elektriciteitskosten. Het is aangrijpend om te zien hoe blij en dankbaar de mensen zijn met een bananendoos gevuld met voedsel. Ook voor Pentru Tine hebben we veel kunnen betekenen in het afgelopen jaar, dankzij de ontvangen giften. Maar ook is er doormiddel van de vele acties veel geld binnen gekomen voor Pentru Tine. En dan danken we al die vrijwilligers die ons daar bij helpen. Met de verkoping, de huis aan huiscollecte, en al die andere activiteiten. In het bijzonder wil ik de kinderen van de Ds. Kerstenschool noemen die maar liefst voor ruim € 4900,- chocolade aan de man/vrouw brachten voor de kinderen van Pentru Tine, geweldig bedankt! Maar bovenal danken we God die het werk in het afgelopen jaar ook weer heeft willen zegenen en de krachten gaf om dit werk voor onze naasten te mogen doen.

De penningmeester